

Centrumkyrkans Ungdom

Verksamhetsberättelse 2023



Inledning

Vi kan se tillbaka på ett stabilt år vad gäller verksamhet, ekonomi och ledartillgång. Nåja, om ledartillgången var än rikligare hade vi kunnat ha mer verksamhet, visst är det så, och samtidigt är det förunderligt hur strategin med ledarkurs för scoutledare i början på hösten och alerta föräldrar, en del med tidigare scouterfarenhet, andra med nyfikenhet och mod att pröva något nytt, bidrar till att hålla scoutkåren flytande och stabil. Liksom tonåringar som när de är sugna på mer möten i kyrkan själva bidrar med att skapa spelkvällar.

Visst vill vi mer, t ex när det gäller sång och musik för barn och tonåringar och kanske söndagsskola, men vem vet? En vacker dag kan det dyka upp. Hur som helst är det omöjligt att inte vara glad över scoutkåren, tonåringarna och den mötesplats som Centrumkyrkan får vara för barn, unga, halvgamla och gamla ledare.

Styrelsen

Styrelsen har haft tio protokollförda sammanträden, varav ett konstituerande. Styrelsens uppgift är att följa verksamheten, ansvara för våra tillgångar och skapa förutsättningar för verksamheten att utvecklas.

Ansvar för hemsida, ekonomisk uppföljning, verksamhet för scouterna inklusive scoutstugan och tonår har varit återkommande punkter på dagordningen.

Styrelsens sammansättning har varit Anna Lindholm-Olinder (ordförande), Karin Wiborn (sekreterare), Julia Gerestrand (hemsidan), Elin Ryner (kassör), Olle Svärd (scoutstugan), Alexander Ryner (tonår) Jakob Järlund (tonår) och Kim Bergman (adj)

Scoutkåren

CUs scoutkår har fem avdelningar, varav avdelningarna för de äldsta scouterna, äventyrare och utmanare, samverkar ofta. Förutom de minsta scouterna, våra bävrar, möts kårens avdelningar sedan gammalt på torsdagskvällar för startceremoni på "kyrkbacken" för att sedan spridas ut i grupper. En del torsdagar har ställts in för att mötas på lördagen för en längre sammanhållen tid med friluftsliv. Scoutstugan är ett återkommande mål.

Vi har haft fyra gudstjänster med Centrumkyrkans församling, då det bland annat varit invigning av nya scouter och ledare samt märkesutdelning. Vid julavslutningsgudstjänsten bidrog äventyrare/utmanare med ett bejublat drama som de övat in under några scoutmöten innan.



Nedan axplock från avdelningarna:

Bäverscout, (6-7 år) Bäverscouterna är den yngsta gruppen scouter. Scouter som går i förskoleklass och årskurs ett är välkomna. Bävrarna är mycket lek och kunskap om att vara i naturen, göra upp eld och andra scoutsaker. Träffarna äger rum cirka en lördag i månaden tillsammans med förälder eller annan anhörig.

Våra modiga bävrar vågade sig ut på hajk i maj månad och möttes av tre friska minusgrader under natten. Både föräldrar och vattnet i vattenflaskorna hade förvandlats till is på morgonen. Men scouterna var vid gott mod och njöt av den soliga men kylslagna helgen i skogen.

För det mesta håller vi till vid scoutstugan och våra bävrar har nu full koll på scoutlagen med hjälp av sina fina pärlband där varje pärla representerar en speciell del i lagen.

Under vårterminen var 15 scouter inskrivna och fyra träffar genomfördes. Vid höstterminens start räknades 14 scouter in och vi höll tre möten. Anna-Karin Ström och Julia Gerestrand har varit ledare

under hela året. På vårterminen deltog även Katarina Bodin och under höstterminen tillkom Kristoffer Ristinmaa.

Spårare (8-9 år)

Spårarna är fantastiska på att elda, tälja, slå knopar och mycket annat. Förutom grundläggande scoutkunskap och kännedom om naturen är det viktigt att ha kul och att vara bra kompisar. Vi är alltid ute, oavsett väder. För det mesta går spårarna till amfiteatern vid Farstaängen, som har blivit en självklar hemvist. Där finns en bra sittplats för samling, möjlighet att elda, och en hel del natur att undersöka. Vid sällsynta tillfällen också fri lek i lekparkens klätterställning. Under året har vi varit mellan 15 och 20 scouter. Ofta delar vi upp oss i patruller, det är bra både för att träna samarbete och fördela ledartillgång och scouter på ett bra sätt. Vad vi har gjort? Mer än elda, tälja, slå knopar? Skiddag i Ågesta, orienterat, skådat fåglar, bakat, tränat sjukvård, packning och hajkat med Bävvarna i scoutstugan en kylig helg i maj. Och Kämpaleken gick bra för spårarna som kammade hem både första och andra pris!

Anna Lindholm – Olinder, Karin Wiborn, Helena Orrevad, Anna-Karin Ström (vt), Stephanie Vukmanic (ht) och Jonas Alveström (ht) har varit ledare.

Upptäckarna (10-11 år)

Upptäckarna har haft ett intensivt och lärorikt år med en bra grupp med scouter. Vårterminen avslutades med hajk i scoutstugan då det tyvärr rådde eldningsförbud vilket gjorde att all matlagning fick ske på gasolkök och myset kring lägerelden ersattes av motsvarande runt fotogenlyktan. Natten, som var hälsosamt sval, tillbringades i tält, under bar himmel eller i den egna sängen. På söndagen anslöt kårchefen, föräldrar och syskon för att avsluta terminen med märkesutdelning, en något decimerad skara och förändrat program eftersom andra händelser i vårt Farsta behövde en öppen kyrka denna söndag. Sara Wrang, Emma Carlsson Eiworth (vt), Anna-Karin Ström (ht) och Frøya Sægrov (ht) har varit ledare.

Äventyrare och Utmanare (12-16 år)

Vinterhajk med huggteama – det låter det! Hajken började med en vandring från kyrkan, över isen till Djupån där Olle sågade upp en isvak samtidigt som upptäckarledarna (som fick vara med en stund) gjorde upp eld. Allt för att göra det inbjudande att testa på isvaksbad med efterföljande bastu (Stort tack till Magelungens fiskevårdsförening för lånet). Det var lite extra pirrigt då väderprognosen natten innan lovat efterdyningar av stormen Otto i form av hållregn och hårda vindar, som tur är infriades inte löftet, den utlovade snön höll sig på avstånd och isen hade märkligt nog torkat upp helt och hårdnat och var skridskomässigt närmaste perfekt. Förutom upptäckare var även scouter från Örby inbjudna till badet. Efter denna bravur med efterföljande bastu fortsatte äventyrare och utmanare med vinterhajken. Huggteama gav vedförrådet en rejäl påfyllning.

En del av, framför allt Utmanare, gör också extra insatser för andra avdelningar vid behov vilket är mycket uppskattat av de yngre scouterna. Ledare under året har varit Johan Lindholm, Lollo Svenborn och Olle Svärd och Dag Lundén. Peter de Hval och Lennart Hellsten hjälpte till en gång var under våren. Sen har Kim hjälpt till en del gånger.



Djupåracet

1 april – tro´t eller ej – kördes Djupåracet i strålande sol, gott om vatten i Djupån och glada scouter som stundom rullade eller kröp i snön tills vi nådde stugan. De äldre scouterna fixade till Djupån och befriade den från is. Spårarna ordnade med bark och tände elden. Efter lunchen täljdes det barkbåtar för fulla muggar. Levis båt kom först i mål, Alexanders bedömdes som mest sjöriktig av båtexperten Lollo och Bo-Wilhelms båt utsågs som den mest estetiska.



Midsommarveckan 17-21 juni tillbringade ett 35 tal av Centrumkyrkans scouter och ledare på lägergården Skräddartorp i Bergslagen. Utmanarna bodde tillsammans med andra utmanare i en särskild by, resten av scouterna i Farstabyrn med numera vanligt inslag av Arvidsjaur och Insjön. Utmanarna dök upp från tid till annan och gjorde även bejublade in hopp på lägerbålsscenen. I övrigt höll de sig för sig själva när de inte bedrev nattspårning och andra hyss i den mörka skogen.

Att vara på läger är mycket laga mat, diska och elda, som att sköta ett hushåll, men nog fanns det tid att tillsammans med övriga lägerdeltagare vara med på ordnade och mer spontana aktiviteter som bad, paddla kanot, rädda världen, bygga tivoliattraktioner. lära sig om Josef och Benjamin, rulla runt i plastbollar, träffa nya och gamla vänner, spela spel och surra (i) lägerkök. På lägerbålen fanns vi med både på scen och som publik.

Vädret varierade från alltför varmt till heldagsregn och därmed mys i tälten. Men på det hela taget ett mycket sympatiskt lägerväder. Det enda smolket var kanske de envisa bromsarna och knotten...

Värt att notera är att det enda våld och blodspillan som förekom var den när myggan hamnade mellan handflata och en annan kroppsdel. Detta trots att alla bar kniv.

Vi ledare kunde i vart fall konstatera att det var ett trevligt läger med bra scouter och en mysig atmosfär. Nästa år åker vi på Rikslägret Större vid Vägsjöfors i Värmland! Det blir kul! Och STÖRRE!



Kämpalek

9 scoutkårer och ca 150 scouter från Equmenias region Stockholm kom till scoutstugan i Ågesta för Kämpalek den 14 oktober. Temat var äldre scoutlägerupplevelser. 10 kontroller fanns utspridda i Ågestaterrängen där scouterna, snabbt och effektivt, med utgångspunkt från CU-Farstas scoutstuga skulle klara av genom att samarbeta, och använda patrullens egen kompetens i den bitvis krävande men oftast väldigt roliga terrängen. Och så skulle man ha roligt också! Farsta ställde i år upp med 2 patruller i Spårare och Upptäckarklassen samt 2 Äventyrarpatruller.

Farsta hade ansvar för en kontroll där patrullerna genom att hänga över pirayafloren skulle hjälpa scouternas grundare Baden Powell och hämta hans badboll, badtofflor och "a cup of tea" som han olyckligtvis glömt när han gick till favoritstranden. En mycket rolig och krävande kontroll med en väldigt illustrativ "BP" som mottagare. Bra också att regnet förstärkte vattenföringen i floden som denna gång hade ett rätt högt flöde.

Farstas Spårare lyckades för tredje året i rad vinna vandringspriset. Och den andra Farstaspårarpatrullen tvåa.

Övriga patruller kämpade väl, men var inte lika framgångsrika. Alla hade kul och trivdes i det mycket blandade vädret som bjöd på storm och hagelbyar blandat med solsken.

Var nästa Kämpalek kommer att hållas återstår att se men att Farsta kommer att delta är självklart.

Ledarutbildning

Även detta år inbjöd kåren till en ledarutbildning i början på hösten, två torsdagar parallellt med scoutmöten och däremellan en lördag i scoutstugan. Föräldrar och andra intresserade inbjöds för introduktion i scoutings grunder och historia, praktisk scoutkunskap och Trygga möten som är förebyggande arbete för trygg scouting. I år med fem deltagare plus ledare Karin Wiborn, Anna Lindholm Olinder och Kim Bergman som hade ansvar vid de olika träffarna.

Game Changer

Är en tonårsgrupp driven av Alexander Ryner, Jakob Järlund, Rasmus Peterson och Kim Bergman. Gruppen har skapats för att tonåringar 13-18 år ska få träffas och spela spel. Alla aktiviteter tog plats i kyrkan två gånger i månaden på en tisdag och på en fredag klockan 18:00-21:00.

Sjövik kristendomsskola

Kristendomsskola detta år var ovanligt stor, ca 120 deltagare. Från Centrumkyrkan skickade vi fyra deltagare till klass två och tre, en ledare och en diskvolontär. Detta år åkte klass 3 på en retreatfokuserade på gamla testamentet, och medverkade i olika andakter. Klass två läste om nya testamentet. på fritiden spelades det boll, badade och pysslade.

Öppen förskola

Tillsammans med Farstastrandskyrkan inbjuder vi till öppen förskola på fredagar kl 09:30-11:30. Här träffas föräldrar och barn till en stund av lek, sång och fika. Vi brukar vara ca 10- 15 föräldrar med barn, tillsammans med frivilliga från församlingen bjuder vi på enkelt fika.

Under hösten och vintern har även en grupp dagmammor från farsta haft samlingar en gång i månaden i vår kyrka, då har dessa fyra dagmammor med 12 barn fått ta sin tillflykt fikar, lekt och värmt sig. under julen så fick dom även vara med på en krubbvisning där Kim berättade om juleangeliet och höll en liten andakt.

Skolklasser i advent

Under en vecka i advent fick omkring 800 skolbarn uppleva julens händelser i ett julspel som Centrumkyrkan tillsammans med Farsta församling bjöd in till.

Scoutstugan

Scoutstugan vid Djupån har använts flitigt av scoutkåren och en del uthyrningar. Under året har stugfogdarna, tillsammans med de som hörsammat inbjudan till arbetsdagar, jobbat med en hel del förbättringar; ny eldstad, nya sittbänkar, en ny trappa till entrén, trallar och skivor till sovloftet, tomtstädning och påfyllning av slator. Som traditionen bjuder bjöds på glögg tredje advent och förutom hajker, lördagar för bävvar och övriga grupper, uthyrningar och Kämpalek är vår stuga också

ett utflyktsmål för friluftssugna hang-arounds. Återigen: Scoutstugan är en oerhörd tillgång för många och det är möjligt genom stugfogdarnas omsorg. Tack!



Hemsidan

En hemsida är ett levande arbete som ständigt behöver förbättras och förnyas, vilket styrelsen upplever som ett viktigt uppdrag. Det är också vårt gemensamma "kontor", det finns en flik med viktiga papper, där finns scouternas terminsprogram, stadgar och annat som är, som vi kan idag, komma åt "kontoret" till och med ute i skogen! Det är också vårt gemensamma minne där vi kan hjälpas åt att komma ihåg vad vi har gjort med hjälp av bilder och ord.

Medlemmar och statistik

82% av medlemmarna i CU är mellan 6 och 25 år. CU hade 2023 74 medlemmar (betalat medlemsavgift) varav 58 st också var med i scouterna genom att de tillhör spårare, upptäckare, äventyrare eller utmanare. Bävrarna var 16 st. Totalt har vi 81 personer som har deltagit i aktiviteter under 2023 enligt vårt medlemsregister Repet.

Avslutande ord

Det finns ett afrikanskt ordspråk som säger att "det krävs en hel by för att fostra ett barn". Det går också att använda inom föreningsverksamhet, vi behöver alla hjälpa till för att göra Centrumkyrkans Ungdomsverksamhet meningsfull och hållbar. Hälsodeklarationer ska fyllas i och organiseras, medlemsavgifter betalas, program planeras och genomförs, kläder efter väder, mat och vätska vid hajker och läger, hemsida med information, stugan ska underhållas, spel ska plockas fram, årsmöten förberedas och hållas och pastor Kim bidrar med andlig spis. Det är tillsammans vi strävar efter att som hel förening skapa meningsfull fritid för barn och unga i Farsta. Och för ledare är det samtidigt en fristad från den vanliga vardagen.

Våld i förorten blev verklighet en helg i juni när två personer miste livet nära kyrkan. Det var samma helg som upptäckarna var på hajk i scoutstugan och församlingen hade planerat att ansluta för gemensam gudstjänst på söndagen. Planerna fick ändras då det blev viktigt att hålla kyrkan öppen för Farstabor, så det blev en annorlunda terminsavslutning för Centrumkyrkans ungdom och samtidigt såg vi hur viktigt det är att Centrumkyrkan är en öppen plats för tro, hopp och kärlek när tillvaron sätts på sin spets. Vi är övertygade om att barn och ungdomsarbete, inte minst genom scouterna, är ett viktigt förebyggande arbete i vårt samhälle och i vår värld. Det krävs en hel by för att fostra ett barn. Eller en hel scoutkår, ungdomsförening och församling. Så låt oss med iver fortsätta att bygga ett inkluderande och fredligt samhälle genom vårt arbete.

Det är med tacksamhet vi lägger ännu ett år till handlingarna med nya lärdomar och en gnutta växt. Tacksamhet till varandra och till livets Gud.

Livets Gud, som söker alla
du som ser till var och en,
till vad än du vill mig kalla
är jag redo bli din vän.
Tack för staden och naturen
och för glädje varje dag.
Tack för människor och djuren.
Hjälp mig följa scouters lag.



Alla bilder är hämtade från hemsidan www.cufarsta.nu.