



Verksamhetsberättelse

För Centrumkyrkans Ungdom (CU) i Farsta 2014



Ordförande har ordet

När jag har ställt samman denna verksamhetsberättelse med allt som vi har åstadkommit under 2014 blir jag alldeles rörd. Tänk att barn, ungdomar och ledare vill träffas och göra allt detta bara av glädje, även om det vissa dagar så klart finns lite andra känslor. Vi är nästan 100 personer som varje vecka kommer till kyrkan i olika verksamheter. Tänk vilket gäng som under hösten ägnat helgerna åt att renovera vår scoutstuga, och våra ledare som kommer varje vecka till kyrkan och brinner för att genomföra en utvecklande verksamhet för alla barn. Ni är så många och jag vill tacka er alla för ert engagemang – utan er skulle vi inte ha någon verksamhet. Och tack alla barn och ungdomar – vilken glädje ni sprider varje vecka.

Och även om ordet verksamhetsberättelse kan låta tråkigt, läs den och var stolt att vara en del av detta. Och dessutom, glöm inte att just *du* kan vara med och påverka verksamheten, varje dag.

Tack för förtroendet!

Hella Westerberg



Styrelsens arbete

I februari fick jag den stora äran att bli ordförande för CU. Det är ett hedersuppdrag att få förtroende att styra organisationen enligt den inriktning som den högsta beslutande församlingen har beslutat om, i vårt fall årsmötet. Styrelsen har ett ansvar att lyfta blicken framåt och diskutera hur organisationen ska se ut några år framåt i tiden. Styrelsen ska styra organisationen från nuläge till ett önskat framtida läge. Detta är något vi har haft som mål under året och jag tycker att vi i styrelsen haft många spännande och inspirerande diskussioner om detta.

Vårt mål är att få alla att förstå vilken fantastisk möjlighet vi har att bedriva en demokratiskt styrd organisation. Vad var och en kan åstadkomma - genom årsmöten, motioner, medlemsmöten och andra arenor.

Styrelsen har sedan årsmötet bestått av Hella Westerberg, ordförande, Maria Brunander, kassör, Amanda Holmberg Björkander, Magnus Lindholm, Olle Svärd, Joel Lundén, Markus Wrang, ordinarie ledamöter, Sofie Wiborn, Erik Holmberg och Kåre Pettersson, suppleanter. Under våren deltog Lars Liljemark som adjungerad pastor och i augusti ersattes han av Fredrik Södertun, barn- och ungdomspastor, som kom tillbaka från sin föräldrarledighet.

Under året har vi arbetat mycket med styrelseutveckling. Vi har haft övningar om både vilka mål vi själva har med verksamheten, vad vi tror att andra har för förväntningar på CU. Vi har också tittat på vilka kompetenser vi har, både i styrelsen och i ledargruppen. Vid årsskiftet kom en ny lag om att alla barn- och ungdomsledare kan kräva utdrag ut belastningsregistret. Vi har beslutat att alla ledare inom CU ska genomgå utbildningen Trygga Möten, som handlar om att skapa en trygg och säker verksamhet fri från övergrepp. I kursen får man bland annat lära sig hur man skapar en trygg miljö för barn och ungdomar, hur man förebygger övergrepp och hur man biter sig om man tror att någon far illa. Alla ledare inom CU ska också visa upp utdrag ur belastningsregistret.

En annan fråga har varit förslaget om nya stadgar. På medlemsmöte i december 2013 röstades ett förslag till nya stadgar igenom. Dessa godkändes inte av Equmenia och styrelsen tog fram nya stadgar som röstades igenom på årsmötet i februari 2014. På det extra medlemsmötet i maj 2014 röstades de ner och det tillsattes ett AU för att ta fram ett nytt förslag. AU har haft möte med Equmenias ordförande, som kom till tonår en fredagskväll under hösten. Mötet mynnade ut i att Equmenia accepterade vårt förslag. Detta förslag har nu godkänts på extra medlemsmöte i december 2014 och förhoppningsvis på årsmötet i februari 2015.

Under hösten har styrelsen tagit fram en verksamhetsplan för 2015 med några mål inför året. Detta är styrelsens arbetsdokument men vi hoppas att den till nästa år, 2016, blir ett dokument som alla i CU kan vara delaktiga i att ta fram.

Vi har också fortsatt att utveckla samarbetet med församlingsstyrelsen. Under hösten har vi haft samma datum för styrelsemötena och haft en gemensam fikastund där vi har haft en fråga uppe vid varje tillfälle, t.ex. hur vi kan utveckla samarbetet.



Styrelsen har haft 8 protokollförda möten som alla har haft hög närvaro.

Årsmötet 2014 hade 60 medlemmar vilket är rekord. Vi tycker att vi lyckades med att göra mötet intressant och öka förståelsen för en demokratisk organisation. Att fortsätta utvecklingen av årsmötet har varit en viktig punkt under året och nu hoppas vi på rekord även detta årsmöte.

Centrumkyrkans Ungdom har haft 93 medlemmar. CU är bidragsgrundande förening i Equmenia. 122 personer deltog totalt i CU's verksamhet. Förra året hade CU 85 medlemmar vilket betyder att medlemsantalet har ökat med nästan 10%. Vårt mål för 2015 är att vara över 100 medlemmar.

Hella Westerberg

Personal

På vårtermimen och sommaren var Fredrik Södertun föräldraledig. Under den tiden hade Lars Liljemark ett större ansvar för barn och ungdomsarbetet främst i Tonårsgruppen tillsammans med de tonårsledarna som också fick kliva in och ta ett större ansvar. Gunnar Wrang tog en del av de administrativa bitarna såsom bidragssökning och statistik. En del administrativa bitar hamnade blev eftersatta och fick jobbas igen under hösten, detta var delvis förutsett. Under höstterminen var Fredrik tillbaka i tjänst på 100% och har fortsatt med någorlunda samma arbete som före föräldraledigheten. Tonår, Gudstjänster och en del administrativa bitar är det som upptar större delen av tjänsten. En del arbete med församlingsutveckling och söndagsskola m.m. har också fått ta stor del av höstens arbete.

Cecilia Thomsson har fortsatt sitt arbete med barnkörer under året och har haft ideél hjälp av Lisbeth Broman.

Centrumkyrkans ungdom stöttade Sjöviks kristendomsskola med att stå för Magnus Lindholms lön under sommaren kristendomsskola, vilket också kan ses som en personalkostnad.

Fredrik Södertun

Ledarupptakter

På ledarupptakten i januari hade vi Cecilia Arlinger som kom och föreläste för alla ledare om barn med särskilda behov, om olika diagnoser och hur man hanterar dessa. En oerhört givande förmiddag med många nya tankar. Eftermiddagen innehöll både utvärdering och ny planering för våren.

I augusti anordade vi en ledarupptakt för ALLA ledare i CU och fick med oss ledare från alla delar i vår verksamhet. Dagen ägnades åt att både ta del av alla ledares olika kompetenser men också en visionsövning om hur de vill utveckla CU i framtiden. Vi diskuterade hur vi introducerar nya ledare i verksamheten, hur kunskapsöverföringen ska ske och fick fram underlag på hur det ska gå till. Detta arbete ska vi nu förstått att utveckla. Scoutledarna avslutade dagen med utvärdering av vårterminen och planering av höstterminen.

Hella Westerberg

På Björnö lägret kånkades det prylar så som bord stolar gasolkök presentningar kastruller och lite smått och gått. Det blev minst ett lass med bölja som stånkade sig fram över viken. När dass och läger var uppe så formades det något borta i ett skogsbyn, ledarna började kasta lystna blickar ditåt och framåt kvällen så stod det där ja en Bodega en plats för ledarna att träffas på, där planerna inför morgondagen dras upp och där man får smaka på något gott samt kaffe eller the. Det blev två kvällar med samtal och tilltugg av olika slag,

I jultidsstressen arrangerades som vanligt lördagen före jul även det klassiska glöggen då ledare och aktiva i CU umgicks denna gång fick man även en möjlighet att se hur det kommer att se ut i stugan när ombyggnaden blir klar det var ca 20 st som samlades denna gång i scoutstugan.

Olle Svärd

Årsmöte

Den 20 februari 2014 hade Centrumkyrkans Ungdom årsmöte i Centrumkyrkans café. Ett 50-tal medlemmar mellan 8 år och 50+ var närvarande. Årsmötet handlade om vad som hade gjorts i CU under 2013 och planerna för 2014. Vi fick se en film om verksamheten, CU:s ekonomi och budget presenterades med hjälp av stenar som flyttades fram och tillbaka på en våg, en ny styrelse valdes. Flera medlemmar och grupper hade skrivit motioner och på årsmötet kom de springande med dem i högsta hugg. Många deltog i diskussionerna om motionerna och några av dem blev beviljade.

Maria Brunander



CU:s hemsida

Hemsidan och scoutkårens FB sida har under året publicerat nyheter, fotografier och inbjudningar. FB sidan har visserligen bara "47" vänner men vi vet att sidan når betydligt fler och läses av medarbetare centralt i Eumenia liksom tidigare scoutkårsmedlemmar som hittat hit.

Många bilder har publicerats, ofta väldigt uppskattat, och för att spara plats länkas dessa oftast in från andra bildarkiv. Det tar lite kraft att samordna vilken information som skall läggas var men i det stora hela så fungerar sidorna som tänkt dvs som en kommunikations och dialogportal för ungdomsverksamhet och scoutkår.



Engagerade i att hålla sidorna och hålla sidorna uppdaterad och online har under året varit:

Hella, Karin, Joel, Susanna (huvudadministratör för hemsidan) samt Dag. Fler har möjlighet men att komma med inlägg och om det finns fler som vill engagera sig så är det bara att säga till!

Dag Lundén



Medlemsbladet

Under 2013 drog vi igång Centrumkyrkans ungdoms alldeles egna medlemsblad. I medlemsbladet berättar vi om vad som är på gång och vad som har hänt men också förklara hur en förening fungerar och hur man kan vara med och påverka vilka beslut som tas och vad som händer i föreningen. Medlemsbladet har fått yttligare positiva reaktioner och vi önskar att flera vill vara med och engagera sig. Kanske genom att ta bilder under olika event eller att skriva en liten text någon gång. Medlemsbladet är till för att hela föreningen ska kunna vara delaktig i allting som händer i de olika delarna av föreningen.

Wilma Westerberg

Verksamhetsområden

Gudstjänst med alla åldrar

1. Det finns nå'n som gillar scouting.

Det finns nå'n som gillar kör.

Det finns nå'n som hellre spelar spel en våning nedanför.

Någon spelar innebandy. Någon är en konfirmand.

Här i kyrkan får vi mötas varje gång vi vill och kan.

En kyrka där man får trivas. En kyrka där man får undra.

En kyrka för alla åldrar, från noll och till över hundra.

En kyrka dit jag får komma precis som jag faktiskt e'.

En kyrka för dig och mig. Där vill jag vara me'.

2. Att få ställa många frågor, slippa alltför säkra svar.

Att i mångfalden få synas i en kyrka för envar.

Fast vi gillar skilda sånger, fast vi tror på skilda sätt,

är vi många som bär drömmen om en kyrka som blir ett.



Den 30 mars hade vi årets första Gudstjänst med alla åldrar. Då sjöng vi också sången som står här ovanför. Den sammanfattar mycket bra hur vi vill att Centrumkyrkan och våra gudstjänster ska upplevas. Här ser vi bredden både i ålder och innehåll. Temat denna gång var Livets bröd och vi fick höra barnkör och körleken sjunga, scouter invigdes och märken delades ut. Cecilia, Lisbet, Gustav och Lars höll tillsammans med scoutledarna i gudstjänsten som avslutades med St.Patriks bön.

Den 18 maj var det Gudstjänst med terminsavslutning för CU och vårutflykt till Scoutstugan efteråt. Barnen sjöng glatt om att våren är kommen och att Gud håller hela världen i sin hand. Vi fick också höra Cilla sjunga I've still haven't found... som faktiskt handlar om en rörelse till en plats där vi hör samman. En parentation och en berättelse om en simtur ända in i kaklet fick också plats. Lars, Gustav, Cecilia höll i gudstjänsten. Scouterna fyllde podiet och sen blev det fest.

Höstterminen bjöd på tre gudstjänster med alla åldrar samt julaftonsgudstjänsten. Den första var under gemenskapshelgen på Gålö och innehöll musik, ett predikodrama över den barmhärtige samariern och en förbönsstund.

Mitterminsgudstjänsten i oktober gästades av en ny person. Det var vaktmästare Bernt som hade förvirrat in sig och tänkte städa kyrkan mitt under pågående gudstjänst, väl där fick han till ett samtal med Gud och jag tror han lärde sig något. Barnkören sjöng och det invigdes nya scouter.



Cu:s julavslutningsgudstjänst inleddes med ett luciatåg med fullt komp från vårt "husband" som även ackompanjerade psalmerna tillsammans med Cecilia Thomsson.

Vaktmästare Bernt gjorde ett nytt besök i gudstjänsten och fick lära sig om varför vi firar jul. Scouterna hade märkesutdelning och mot slutet så samlades alla ledare och deltagare i Cu:s verksamhet. Vi konstaterade att då det ändå fattades en del så är vi ganska många och att det sällan är så mycket folk i kyrkan som när det är gudstjänst med alla åldrar, kyrkan var fullsatt.

På julafton samlades 11 ungdomar till att framföra ett alldeles nyskrivet julspele, "Åsna eller inte åsna, det är frågan?". Det har de senaste året kommit mer och mer folk på julaftonsgudstjänsterna och så även i år. Julspelet var väl framfört av ungdomarna och Pastor Fredrik höll en avslutande julbön innan Magnus Lindholm avslutade med att sjunga "Julsång" (mer känd som "O helga natt").

Barnkör och körlek

Under vårterminen 2014 har båda grupperna träffats vid 16 tillfällen. Medverkan vid gudstjänster har skett den 20 mars och den 18 maj. Deltagare i respektive grupp var 4 (barnkör) och 8 (Körlek).

Höstterminen innehöll 15 sammankomster och avslutades med ett Luciatåg tillsammans med Scouter söndag den 14 december. En rekryteringsinsats gjordes i början av terminen och antalet deltagare i barnkören ökade med 8 barn. Tiden för körleken ändrades under terminen så att grupperna pågick parallellt. Detta har underlättat för yngre syskon att delta. Verksamheten har utvecklats genom användning av ett nytt pedagogiskt material av Gustaf och Gunlög Rosén och ett större fokus på blandning av olika uttrycksmedel: bild, musik, dans och drama.

Cecilia Thomsson och Lisbeth Broman

Replokalen

Replokalen har fortsatt att vara i bruk under 2014. Basstärkaren som köptes in i våras har varit ett mycket positivt tillskott och var väl värd investeringen. Vi är dock fortfarande få som brukar utrymmet och vi har inte heller lyckats få till ett bra bokningssystem.

Gustav Hällegårdh

Tonår

Under 2014 har Tonårsgruppen verkligen blivit större. Från att ha varit ca 7 deltagare har vi nu varit upp emot 25 stycken på fredagskvällarna. Vi har fortsatt ungefär som vanligt, dvs vi har ätit många Bad Boys, vi har snackat mycket, vi har skrattat och haft andakter. Spelkväll är också ett självklart innehåll någon eller några gånger per termin.

Under hösten fick vi även besök av vår Hemlige Gäst (läs Kim D Bergman). Då vi prövade på hur olika saker smakade mixat, (tex. ett Happy Meal), hur lätt det är att popcorn i storm i form av en löv blås. Under året har Magnus, Fredrik, Lars och Amanda varit ledare.

Magnus Lindholm

Söndagsskola

Den 12 oktober var det premiär för vår nya söndagsskola. Ett nytt material är inköpt och det ska bli spännande att få möta barnen och erbjuda de en plats i gudstjänsten och under predikan. Vi börjar med att hålla söndagsskolan ganska enkel så får vi se om vi kan bygga ut den efterhand. Just nu söker vi nya ledare till söndagsskolan.

Fredrik Södertun

Scoutverksamheten

Spårarscouterna

Ledare: Anna Lindholm Olinder, Karin Wiborn, Joel Lundén, Elena Lainez, Isabel Hellenius och Cilla Samuelsson

Under vårterminen och höstterminen har vi haft ovanligt liten grupp spårare. Under våren sju scouter och under hösten cirka tio. Flitigt och pålitligt deltagande har ändå gjort att det har fungerat mycket väl. Dessutom var det så att samtliga spårare under våren blev upptäckare till hösten, vilket krävde en rejäl rekrytering vid höststarten som gav god utdelning. Isabel följde med spårarna vid avdelningsbyte, och Cilla kom som ett behövt ledartillskott vid höststarten. Elena har under hösten varit mer av en "hang-around" på grund av andra engagemang, men är mycket uppskattad när möjlighet ges att kunna vara med. Ska en sammanfatta de färdigheter som tränas och därmed är återkommande inslag i programmet så är det eldning, knivvett, rättvisefrågor och hur vi funkar i grupp – social träning. Självklart förekommer andra aktiviteter som knopar, surrning, klättring, vinterliv – som detta år blev pulkaåkning och scouternas vasalopp – djurliv, sätta upp stormkök, tända lykta, spårning och lek. Ska en vara riktigt ärlig så har vi ätit rätt mycket också. Det blir gärna så. När en väl kan göra upp eld känns det liksom naturligt att använda elden till något. Och vid en spårning kan det vara kul att hitta ingredienser till något som kan bli gott. Allvarligt talat så blev vi till slut tvungna att tänka om under våren. Att vara scout är inte bara att äta...

Förutom torsdagsträffarna har vi genomfört en vårhajk och en söndagsutflykt till scoutstugan under hösten. Vårhajken blev ganska mycket träna yxa och såg. Höstens utflykt gav god svampskörd. Vid båda tillfällena var det god uppslutning med mycket positiva och glada scouter.

En sak vi inte lyckats genomföra är det beslut som årsmötet tog att bejaka spårarnas motion om anslag till att mysa till scenrummet som vi har sett som "vår" lokal. Ett skäl till detta kan nog vara att vi mestadels är ute, och trots lusten att göra något åt lokalen har det inte varit angeläget nog. Vad däremot grupp efter grupp lär sig – och imponerar på oss ledare - är att sjunga "skymning rår", alla tre verserna samt scoutbönen som avslutning varje år. Det ger oss en varm och skön avslutning av våra scoutmöten.

Jag som skriver för spårarna är Karin. För att sluta lite personligt så är detta en av höjdpunkterna i min vecka. Jag fullkomligt älskar att träffa scouterna och mina medledare. Ni är toppen, helt enkelt!

Karin Wiborn

Upptäckarscouter

Vårterminen

Ledare: Wilma Westerberg, Fredrika Ahlgren, Olle Svärd, Michael Westerberg, Dag Lunden och Olivier Courtille.

Vi hade en grupp på cirka 15 scouter under vårterminen ledda av ovanstående ledare. Det brukar ofta handla om mycket förbredelser inför att många scouter ska flytta upp till äventyrargruppen men i år hade vi endast en scout som skulle flytta upp.

Terminen präglades av en äventyrskväll, påskäggsjakt, klättring, pannkakslagning och mycket mer!

Höstterminen

Ledare: Wilma Westerberg, Fredrika Ahlgren, Olle Svärd, Michael Westerberg, Dag Lunden, Olivier Courtille och Isabelle Helenius.

Under hösten flyttades många scouter upp till Upptäckargruppen från Spårargruppen plus att det började många nya scouter. Detta var såklart väldigt kul men det gjorde att vi fick dela upp Upptäckargruppen i två. En äldre och en yngre grupp. Under höstterminen har vi varit cirka 25 stycken scouter. Vi har bland annat paddlat kanot i Drevviken, orienterat vid Militärbron, lärt oss en massa knopar, varit i simhallen och övat på både simning och livräddning och så har vi även bakat. Allt detta har gått under temat Tintin och varje aktivitet har haft mer eller mindre Tintin tema i sig.



Utöver de vanliga har det varit mycket inslag av spännande helgaktiviteter. Så som två (???) hajker bara för upptäckarna. Kämparleken i höstas, Vasaloppet i vintras (då det tyvärr bara var en enda scout medverkande) etc.

Det har varit ett spännande år med mycket lärdomar för både scouter och ledare. Det roligaste är att vi har ökat väldigt mycket i antal deltagare i vår grupp under året vilket är fantastiskt kul!

Wilma Westerberg

Äventyrarscouter

Ledare våren: Johan Lindholm, Lollo Svenborn, Sofie Wiborn och Luis Torres

Antal scouter våren: ca 12

Under vårterminen 2014 skulle Blogg och Filmmärket klaras av. Det innebar att scouterna flera möten under våren själva tog ansvar för innehållet på scoutmötena. En film gjordes – även om jag inte kan erinra mig att den visats för mig – kanske har jag lyckats missa en riktig filmpremiär!? Vintern 2014 var inte mycket att hurra för varför exempelvis isvett/skridskor inte blev som tänkt och snöleken i Farstanäset fick genomföras utan alltför mycket vitt under pulkor och presenningar.

Inte en enda äventyrare ställde upp på Scouternas Vasalopp lördag 1/3 (kanske var de uppe i Dalatrakten istället)?!

När så våren kom i antågande under april så klarades både grottkrypning i Flaten av liksom fantastisk primitiv matlagning under en torsdagskväll. En av höjdpunkterna våren 2014 var enligt uppgift från scouterna Tunnelbanejakten som gick av stapeln en lördag i april. Amanda var ansvarig ledare – och även om vår patrull inte vann – så kämpade alla väl. Tror att de flesta vill ta revansch redan nu i vår 2015. I maj månad började vindskydds-/kojbyggen vid scoutstugan + att vi hann träna paddling en torsdagskväll inför det stundande lägeräventyret i juni på Björnö och i juli då flera äventyrare deltog på vårt paddeläventyr uppe i Älvdalstrakten.



*Ledare hösten: Johan Lindholm, Lollo Svenborn, Sofie Wiborn, Conrad Samuelsson och Gabriel Kasurinen.
Amanda Holmberg-Björkander har även hon vid flera tillfällen ställt upp som ledare.*

Till hösten "tappade" vi ett par scouter men fick i gengäld en ny nämligen Amelia så skaran som träffades under terminen var ungefär densamma som under våren. Vid ett antal möten under hösten höll vi till i skogsdungen ovanför militärbron vid Farstanäset. Våra nya pigga och unga ledare ansvarade för samarbetsövningar och instruerade/inspirerade till fantastiska anrättningar när vi hade primitiv matlagning. En torsdagskväll slog vi ihop både äventyrare och spårare och begav oss bort till det lodräta klippmassivet ovanför parkleken Klyftan och alla fick (som ville) testa firning med klätterutrustning. Många var det som vågade trotsa sina rädslor och fick nog en adrenalinkick på köpet! Några äventyrare deltog på terminens 1:a hajk ute på Gålö. Under oktober drog vi till scoutstugan ett par kvällar för att fortsätta med vindskydds-/kojbygge – detta var viktigt då terminsmärket var "Bygga" (vilket de flesta äventyrare verkade ha glömt då märket väl delades ut vid avslutningen i kyrkan)??

Kämpaleken ute i Hässelbyskogarna i kamp med många andra äventyrarscouter är ett fint minne för alla som deltog. Många äventyrare har önskat göra en riktig överlevnadshajk. För att förbereda sig för den hade Conrad och Gabbe ett riktigt överlevnadsteoripass under oktober – så nu finns inget som hindrar att vi under våren

2015 låter scouterna testa detta live. Äventyrarna hade tillsammans med Amanda ansvaret för planering och genomförande av traditionsenliga äventyret "Fort Farsta" – det gick galant! Höstens 2:a hajk var "Svampskubbet" som kortfattat innebar att scouterna skulle ta sig från en plats bortanför Ågesta ridstall och sedan med hjälp av karta och kompass ta sig till scoutstugan. Ingen fick heller komma tomhänt till stugan – kravet var att hitta minst 5 svampar under "skubbet". Då uppslutningen till detta äventyr inte var så stort – förutom ledarna så ställde faktiskt bara Linn och Sophie upp – så fick även ledarna leta svamp till de anrättningar som skulle fixas. Jag tror aldrig vi hittat så mycket svamp tidigare än under denna hajk och vi slapp alltså gå hungriga. Tror även detta gällde Conrad som laddade på detta sätt inför sin Kinavistelse dagen efter hajken! Lite lek och materialvård (yxor/knivar som slipades) fick avsluta torsdagskvällarna innan det var dags för högtidlig avslutning i kyrkan i december. Ett fantastiskt scout år med många fina minnen och mycket skratt är det jag bär med mig från Äventyrsscout 2014. Tack alla scouter/ ledare och föräldrar som hjälpt till att göra det möjligt!

Hälsning från Äventyrsscoutledarna genom Johan Lindholm

och som en uppmaning inför 2015 ett citat från vår egen BP ur boken Scouting for boys "Sträva efter att vara klar i tanke, ord och handling"

Scoutstugan

Ett omfattande arbete med renovering av scoutstugan påbörjades. Till att börja med frilade vi hela innerväggen på norrsidan, vi passade samtidigt på att riva delar av mellanväggen mellan ledarrum och kök för att få en bättre disposition. Köksfönster med karm plockades också bort. Vi rev också bort delar av golvet i ledarrum och kök, dels för att komma åt att montera domkrafter för att lyfta stockstommen, men också för att delar av golvet hade börjat luta och vi misstänkte att något inte stod rätt till. Ett hål på ca 3x2 meter sågades sedan upp på norrsidan plus att flera ruttna stockar också bytts ut närmast betongsockeln. Efter det har nya stockar ersatt gamla ruttna och hela ytterväggen har trossbotten och flera bjälklag hade ruttat, varför vi fått en del extraarbete. Vi har t ex valt att bygga om nästan alla bjälklag och isolera om golven i hela köket samt ledarrummet, inte bara närmast norrväggen.

Vad gäller stockbytet så anlätade vi Johannes Pennström som är professionell stockhusbyggare. Tillsammans med praktikanten Elin från Åland så ledde de arbetet i studiecirkelform med oss övriga "frivilliga" som hantlangare. Där till har vi haft andra intresserade på plats, bland annat en japansk kollega till Anders Hamelius. För golv och bjälklagsarbetet däremot så gör vi detta helt själva under Anders ledning.



Foto: Dag Lundén.

Det har gått åt mycket tid under hösten för detta arbete. Johannes och Elin har lagt ned 6 hela arbetsdagar på att få ordning på stockarna. Till det kommer den tid Anders, Lollo, Olle, Amanda, Conrad, Johan, Olivier och scoutföräldern Oscar lagt ned. Det handlar i vart fall om 10 fulla arbetsdagar så här långt bara för oss var och en. Engagemanget har varit stort. Vissa drar självklart ett större lass än andra, men alla bidrar efter förmåga.

Är arbetet färdigställt? Tyvärr inte, vi fick som sagt ett större projekt med innergolvet än vad vi trodde så det har tagit lite mer tid. Sedan behöver vi få tag på en ny köksinredning då den gamla inte gick att återanvända i någon större omfattning. Vi har inte kunnat måla invändigt då. Inte heller kommer vi att ha all inredning på plats, men att vi kommer att kunna ha verksamhet i stugan är vi övertygade om. Vi har ju trots allt kunnat ha Äventyrar- och Upptäckarhjak samtidigt med renoveringsarbetet och får vi bara trappan på plats så kommer vi att kunna använda övervåningen också. Och ekonomiskt fick vi ett glädjebesked i veckan, när det stod klart att vi får ca 20 000 kr i materialbidrag från S:t Göranskommittén i Stockholm och ca 5.000 kr från Bilda. De pengarna kommer väl till pass. Ett stort och varmt tack för ert engagemang, för allt intensivt arbete och för att ni fortsätter med målet i sikte att bli i det närmaste klara till advent.

Kerstin Lagerqvist intervjuade Dag Lundén

Läger och arrangemang

Kårhajk

Under perioden 5-8 juni tillbringade Centrumkyrkans scoutkår och scoutkåren Gripen från Grödinge 4 dagar på scoutlägret Jordan runt på 4 dagar. Totalt var vi ett 60 tal scouter, ledare och föräldrar som hade några fina dagar på Björnö (tillsammans med ett oräknat antal men små hungriga fästingar). Historien förtäljer att Julia Hedin, anmoder till den mer kända Ben Hedin gjorde en jordenruntresa på 4 dagar i sin ungdom. Men när hon senare skrev boken om sin berättelse så blev hon tvungen att förlänga historien 20 gånger samt använda en manlig pseudonym (Julius Verne) för att förlaget skulle acceptera publikationen – den idag mer kända Jordan runt på 80 dagar. Inte mycket till jämställdhet här inte... På lägret gjorde vi i vilket fall ett tappert försök att kopiera Julias ursprungliga resa med nedslag i Finland, Colombia, Kanada/Grönland samt Burundi. Det förekom även andra mer eller mindre verifierade nedslag i andra icke namnsatta länder.



Scouterna fick under lägret bekanta sig med hur man tillverkar pil och båge i Colombia, testa på några kända finska sporter (kast med liten stövel samt kärringkånk) samt lära sig hur man gör en äkta finsk bastukvast och rycka strömming. De fick också testa på riktigt eskimåpaddling i kajak utanför norra Kanada. Vissa prövade också på att göra en sk eskimåsväng (eller som den egentligen heter "roll"). Alla klarade minst 50%!

Äventyrarna fick också testa på riktigt pionjärbete med brobygge över de vilda floderna i Burundi. Maten hade tema från de länder som besökts + några till, tex Frankrike, Sverige, Burundi och Kuba.

Sista dagen ägnades åt en dagsspårning. På spårningen fick de under en lång orientering ta sig till olika platser där de fällt vilda djur med pil och båge, i kanot transportera en varg, en jägare och ett får (en i taget) och i rätt ordning, skicka morsesignaler med trumma (det är riktigt svårt om ni inte har provat tidigare), transportera vatten samt slutligen kärring/gubbkånk en kompis längst en bana. Alla hann inte till alla kontroller men alla scouter kämpade väl! Vissa så väl att de tom hade för brottom över den nyresta bron... Tur att det var varmt i luften!

Dag Lundén

Paddelläger Älvdalen

I sommar deltog centrumkyrkans scoutkår på Älvdalens scoutkårs paddelläger uppe i Älvdalen. Det var ett otroligt roligt äventyr med mycket skratt. Dock kunde vi inte paddla alla sträckor som planerat på grund av för låg vattennivå. På ett ställe fick vi till och med kliva ur kanoterna och låta de glida självmant med forsen. Det tog ett tag att samla kanoterna vid slutet av forsen. Men med hjälp av mycket samarbete och Malin Otter Frödj som hoppade i kanoterna när de kom i full fart med forsen och paddlade i land så klarade vi det galant! Annars var lägret som sträckte sig över 4 dagar fullt med nya utmaningar, kompromisser, vänner och minnen för livet. Tack för ännu ett lyckat läger, ser fram emot nästa!

Sophie Courteille



Släta vatten är fina vatten – speciellt i solnedgången (Det blev ju aldrig riktigt mörkt...). Foto: Dag Lundén.

Kämpaleken

Helgen 11-12 oktober blev en intressant helg på många olika sätt.

4 patruller från Centrumkyrkans scoutkår (1 spårarpatrull, 2 upptäckarpatruller och en Äventyrarpatrull) tillbringade en intressant dag i Hässelbyskogarna (Lövsta) där Kämpaleken avgjordes detta år.

Vädret var kalas och skogen vacker och relativt lättgången och torr även om det var halt på klipporna vilket flera ledare och scouter fick erfara.

Arrangemanget byggde på att scouterna skulle ta så många bemannade och obemannade kontroller som möjligt. Ett trevligt arrangemang på det hela taget – möjligen då med invändningen från Äventyrarna som fick leta potatis i en potatismjölsröra. Inte så kul tyckte de... Ledarna (i detta fall våra ledare Conrad och Amanda) hade det destå roligare.



Anna och Johan höll i en sjukvårdskontroll med bårbärning mm – kul och intressant.

Tyvärr lyckades inte någon av våra patruller att nå prispallen detta år men alla kämpade bra och vi hade en skön dag i skogen.

Dag Lundén

Gålölägret

Årets gemenskapshelg på Gålö gick av stapeln helgen den 20-21 september. Det var scouter, tonåringar, församlingsmedlemmar och ett par hundar som tillsammans styrde sin kosa ut till Gålö på lördagsmorgonen. För en del var de tredje året de var med på Gålölägret för andra var det första gången de var på läger överhuvudtaget. Det fanns mycket aktiviteter att välja på som kanotpaddling, olika typer av hantverk, svamplockning, täljning, samtala om livet, spela musik eller bara springa omkring o spela fotboll. Lägerbålet var ett självklart inslag, likaså gudstjänsten på söndag och alla, gammal som ung, var med på alltihopa. Det var såklart god mat och gott fika. Tonåringarna fick lite extra lyx med chips, läsk o film en bra bit in på natten. På hemvägen möttes vi av ett skyfall utan dess like och vi är tacksamma att Gud höll inne med det tills vi lämnat lägret för den här gången.

Fredrik Södertun

Sjövik

När vi anlände till Sjövik i slutet av juni var det kallt och regnigt. Inte alls något Sjöviks väder. Men det gjorde ingenting för att vi värmdde upp lägret med alla varma kramar. Det var två helt fantastiska veckor i Dalarnas skogar innehållande en hel del skojiga aktiviteter. Det var hajk för tvåorna och retreat för treorna. Vi drack (ohälsosamt) stora mängder te. Vi hade spännande möten med Gud under fantastiska andakter och gudstjänster. Och det bara sprutade vänskap och kärlek. När sista dagen anlände, alldeles för snabbt, var det ingen som var redo att lämna paradiset. Men innan vi skiljdes åt anordnades det en fantastisk gudstjänst där Cecilia Samuelsson döptes tillsammans med många andra elever från kristendomsskolan. Det hela avslutades med en gosig kramring.

Wilma Westerberg



Tunnelbanejakten

Den 5:e April var det ett gäng scouter och en ledare (Amanda) som deltog i en tävling som var ny för oss i Centrumkyrkans scoutkår. Nämligen Tunnelbanejakten. Det var en stor tävling i Stockholms innerstad som gick ut på att man skulle ta sig till olika kontroller med hjälp av tunnelbanesystemet. Det var spännande och en perfekt tävling för oss stadsbarn. Vi hade två tävlande lag, ett yngre som endast bestod av Farsta scouter och ett äldre som var blandat med Grödinges scouter. Det äldre laget kammade hem en tredjeplats. Nöjda och glada var alla efter en härlig, men lite kall dag.

Wilma Westerberg

Rekrytering av nya scouter

Söndagen den 28 September medverkade en hel del ledare och scouter vid en rekryteringsdag på ICA Kvantum i Farsta Centrum. Det bjöds på krabbelurer och stormkökstävlingar. Det var en mycket uppskattad dag av både scouter, ICA och besökare. Under dagen bjöd vi också in till en prova på kväll på scouterna som ägde rum torsdagen den 25 September. Det kom ett par scouter som inte visste att scouterna fanns i Farsta och som valde att börja i spårarna. Det var två mycket uppskattade, lärorika och resultatgivande aktiviteter som kommer att upprepas nästa år. Avslutande vill jag framföra ett stort tack till alla som var med och medverkade vid dessa tillfällen!

Wilma Westerberg



Equmenias riksstämma

Helgen den 16 - 18 maj åkte tre ungdomar från Centrumkyrkans ungdom till Equmenias riksstämma i Eksjö. Riksstämman bestod som vanligt till majoriteten av förhandlingar ledda av ett presidium, men även det så kallade påverkanstorget, där ombuden och deltagarna fritt kan diskutera olika propositioner och motioner.



Under helgen togs ett antal viktiga beslut, bland annat om hur den nya medlemsavgiftsmodellen som innebär att varje equmeniaförening betalar in en fast medlemsavgift (med viss subventionering för stora föreningar), samt att varje medlemsgrundande förening erhåller en viss summa i bidrag per medlem, något som inte kommer att innebära några större problem för CU Farsta. Vidare beslutades det att Equmenia inte kommer att byta namn till Equmenia Ung, vilket var en motion som hade kommit in från Equmenia Lund för att underlätta särskiljandet av Equmeniakyrkan och Equmenia. Motionen avslogs till stor del på grund av de komplikationer som ett namnbyte hade inneburit.

Under riksstämman så valdes även Equmenias nya ordförande, Joakim Lundqvist, efter att Ida Hennerdal valt att inte ställa upp för omval.

Överlag så förflöt riksstämman smärtfritt och jag själv, Marcus Wrang samt Kajsa Hällegård är nöjda med helgen som varit. Totalt närvarade 188 ombud, och det känns bra att ha Centrumkyrkans ungdoms förtroende att vara med och fatta beslut som rör equmeniaföreningar över hela landet.

Ivar Bengtsson