

Medlemsblad



Centrumkyrkans Ungdom Farsta oktober 2014

Vad är på gång?

- 11/10 Kämpaleken
- 12/10 Premiär Söndagsskola
- 19/10 Invigning/gudstjänst
- 17/10 Återträff Sjövik
- 27/11 FortFarsta
- 14/12 Avslutning/gudstjänst

Söndagsskola

Den 12 oktober är det premiär för vår nya söndagsskola. Ett nytt material är inköpt och det ska bli spännande att få möta barnen och erbjuda de en plats i gudstjänsten och under predikan. Vi börjar med att hålla söndagsskolan ganska enkel så får vi se om vi kan bygga ut den efterhand. Just nu söker vi nya ledare till söndagsskolan. Är du 13 år eller mer och tycker om barn så kan du få prova på att vara söndagsskoleledare. Hör i så fall av dig till Fredrik (uppgifter finns på baksidan). Vi söker också efter ett bra namn på söndagsskolan. Skicka in förslag till Fredrik så presenterar vi det vinnande bidraget i nästa nummer.

Fredrik Södertun

*Varmt välkommen till höstens medlemsblad.
Hör gärna av er till redaktionen vad ni vill läsa
om i medlemsbladet.*

*Trevlig läsning önskar redaktionen
Hella, Wilma, Joel och Fredrik.*

Rekrytering och prova-på!

Söndagen den 28 September medverkade en hel del ledare och scouter vid en rekryteringsdag på ICA Kvantum i Farsta Centrum. Det bjöds på krabbelurer och stormkökstävlingar. Det var en mycket uppskattad dag av både scouter, ICA och besökare. Under dagen bjöd vi också in till en prova på kväll på scouterna som ägde rum torsdagen den 25 September. Det kom ett par scouter som inte visste att scouterna fanns i Farsta och som valde att börja i spårarna. Det var två mycket uppskattade, lärorika och resultatgivande aktiviteter som kommer att upprepas nästa år. Avslutande vill jag framföra ett stort tack till alla som var med och medverkade vid dessa tillfällen!

Wilma Westerberg





Conrad, David, Manne, Wilma, Cilla, Joel, Emma, Sofie, Victoria och Lovisa

Foto: Isabelle Raveljoana

Sjöviks kristendomsskola

NÄR VI anlände till Sjövik i slutet av juni var det kallt och regnigt. Inte alls något Sjöviks väder. Men det gjorde ingenting för att vi värmdes upp lägret med alla varma kramar. Det blev två fantastiska veckor i Dalarnas skogar med hajk för tvåorna, retreat för treorna, tepartyn i mängder, möten med Gud, fantastiska andakter och gudstjänster, vänskap och kärlek. När sista dagen anlände, alldeles för snabbt, var det ingen som var redo att lämna paradiset. Men innan vi skiljdes åt anordnades det en fantastisk gudstjänst där Cecilia döptes tillsammans med många andra elever från kristendomsskolan. Det hela avslutades med en gosig kramring. Och som vi alla längtar tillbaka! Snart är det dock dags igen - återträffen i Rotebro närmar sig med stormsteg!

Wilma Westerberg

Jorden runt på 4 dagar

Vi scouters åkte ut på ett läger den 5-8 juni till en ö i Stockholms innerskärgård, och tyvärr inte runt hela jorden. Men på lägret fick vi uppleva 3 olika länder, på en och samma ö. Finland, Canada och Cuba, tillsammans med Grödinge scoutkår. I de olika länderna så fick vi prova på saker som är typiska för just det landet, som i Finland så fick vi bl.a. fiska strömming, i Canada så drog man ut och paddlade, och kanske också välte sin kanot. I Cuba fick vi testa på att göra våra egna pil till en båge. På söndagen gav vi oss ut i patruller för att utforska den svenska skogen. Patrullerna skulle göra uppgifter som att jaga en modell av ett rådjur med pilbåge eller paddla över en räv, ett får och en jägare från en sida till en annan. De tre patrullerna som klarade uppgifterna bäst och

snabbast vann nödvändiga saker man behöver på ett läger. Sen så är ju inte ett scoutläger ett scoutläger utan ett lägerbål. Detta lägrrets lägerbål har varit en av de bästa jag varit med på, mestadels för att Kim vet hur man fixar ett grymt lägerbål. Sen så gjordes det inte pilar för ingenting, utan vi avslutade det sista lägerbålet med att avfyra en brinnande pil ut över sjön vi satt vid och se den falla snyggt ner i vattnet med ett "floumpss".

Joel Lundén



Gemenskapshelg på Gålö

Årets gemenskapshelg på Gålö gick av stapeln helgen den 20-21 september. Det var scouter, tonåringar, församlingsmedlemmar och ett par hundar som tillsammans styrde sin kosa ut till Gålö på lördagsmorgonen. För en del var de tredje året de var med på Gålölägret för andra var det första gången de var på läger överhuvudtaget. Det fanns mycket aktiviteter att välja på som kanotpaddling, olika typer av hantverk, svamplockning, täljning, samtala om livet,

spela musik eller bara springa omkring o spela fotboll. Lägerbålet var ett självklart inslag, likaså gudstjänsten på söndag och alla, gammal som ung, var med på alltihopa. Det var såklart god mat och gott fika. Tonåringarna fick lite extra lyx med chips, läsk o film en bra bit in på natten. På hemvägen möttes vi av ett skyfall utan dess like och vi är tacksamma att Gud höll inne med det tills vi lämnat lägret för den här gången.

Fredrik Södertun

Intervju med Gustav som har starta pop- och rockskola

Hur kom du på iden om att starta en rockskola?

- Det var Mannes idé med Rockskola och jag tyckte det var en bra idé.

Hur lång tid kommer det ta att bli en grym rock-spelande person om man lär från dig?

- Det beror helt på hur mycket man jobbar hemma.

Behöver man ta med ett eget instrument?

- Nej, men man får såklart göra det!

Vad kommer du lära de personer som går i rockskolan?

- Lite instrumentkunskap, men mest hur man verkar i ett band.

Vad kommer det att kosta att vara med?

- Rockskolan ingår i medlemsavgiften för CU, alltså 200 kr.

Sista frågan, när börjar det!?

- Vi får se, när jag har en fullständig grupp kör jag igång! Anmäl dig på gustav.hallegardh@gmail.com

Bilda 

Paddelläger Älvdalen

I sommar deltog centrumkyrkans scoutkår på Älvdalens scoutkårs paddelläger uppe i Älvdalen. Det var ett otroligt roligt äventyr med mycket skratt. Dock kunde vi inte paddla alla sträckor som planerat på grund av för låg vattennivå. På ett ställe fick vi till och med kliva ur kanoterna och låta de glida självmant med forsen. Det tog ett tag att samla kanoterna vid slutet av forsen. Men med hjälp av mycket samarbete och Malin (scoutledare) som hoppade i kanoterna när de kom i full fart med forsen och paddlade i land så klarade vi det galant! Annars var lägret som sträckte sig över 4 dagar fullt med nya utmaningar, kompromisser, vänner och minnen för livet. Tack för ännu ett lyckat läger, ser fram emot nästa!

Sophie Courteille



Serien utgår på grund av tekniska problem och är tillbaka i nästa nummer

En medlemsavgift - 4 möjligheter

CU har fyra olika verksamheter; barnkör/körlek, scouter, tonår och pop & rockskola.

Medlemsavgiften/terminsavgiften är 200 kr per termin och ger möjlighet att delta i t.ex. både barnkör och scouter eller scouter och tonår.

Passa på att gå på flera verksamheter om du har möjlighet. Glöm inte att det är dags att betala in medlemsavgiften på 200 kr till PG 655 029-7. Kom ihåg att skriva vilket namn betalningen kommer ifrån.

Kontaktuppgifter:

Barnkör/körlek: Cecilia Thomsson

Tel 08-94 48 95

cecilia.thomsson@centrumkyrkanfarsta.se

Scouter: Olivier Courteille

Tel 073-546 61 84

olivier.courteille@crossmail.se

Tonår: Fredrik Södertun, pastor

Tel 073-338 98 56

fredrik.sodertun@centrumkyrkanfarsta.se

Pop- & rockskola: Gustav Hällegårdh

gustav.hallegardh@gmail.com

Vi ses snart igen!

Centrumkyrkans Ungdom | Farstaplan 15 | 123 47 Farsta

Redaktion: Hella Westerberg, Fredrik Södertun,

Wilma Westerberg och Joel Lundén

Foto: Dag Lundén & Michael Westerberg

Layout: Michael Westerberg

www.cufarsta.nu

Dags att börja tänka på motioner

Ett år kan för vissa kännas som väldigt lång tid och för andra kan det kännas som ett år går väldigt fort. Det är fortfarande några månader kvar till årsmötet (som hålls i februari). Men det är redan nu dags att börja fundera på om du och dina kompisar har några förslag som ni vill att CU ska göra. Det kallas för motioner. På förra årsmötet var det motioner som handlade om att köpa in instrument till att göra ett spårarrum till att alla skulle få eumnia-halsdukar. Alla motioner (förslag) röstades inte igenom men alla har en möjlighet att lägga en motion (förslag). Börja fundera redan nu vilken motion du och dina kompisar skulle vilja lägga - för strax efter jul ska de vara inlämnade till styrelsen.

Nu ska vi börja planera nästa årsmöte och kommer att tillsätta en arbetsgrupp. Vill du vara med och planera vad vi ska göra på årsmötet? Anmäl dig till mig så fort som möjligt.

Varma hösthälsningar

Hella Westerberg, ordförande CU

hella.westerberg@gmail.com



Upstart av höstterminen utanför kyrkan
