

Verksamhetsberättelse

för Centrumkyrkans Ungdom (CU) i Farsta 2013

Under verksamhetsåret ansluten till Eumenia, Eumeniascout
och distriktet Eumenia Stockholm



Foto: Anders Johnson

CU:s årsmöte hålls i Centrumkyrkan i Farsta
torsdagen den 20 februari 2014 klockan 18.00.

Välkommen!

Ordföranden har ordet

Du har framför dig ännu ett år av innehållsrik verksamhet i Centrumkyrkans Ungdom. Många av aktiviteterna påminner om tidigare år och det är så det ska vara, en kontinuerlig verksamhet som man kan engagera sig i under lång tid. Traditioner är också viktiga, att känna igen och känna sig hemma. Till det återkommande hör till exempel läger på Asptorp med berättelserna om Hedinsläkten, kristendomsläger på Sjövik, gudstjänster med alla åldrar, julglögg i scoutstugan. Och så förstås tisdagsövningarna med barnkör och körlek, torsdagskvällarna med scouterna och tonår på fredagskvällar.

Ja, det mesta är nog som förut, åtminstone om man ser till de yttre formerna. Men några saker sticker ut och är nya eller annorlunda än tidigare år. En sådan är medlemsbladet som kommit ut under hösten. Styrelsen hoppas det ska öka delaktigheten och kunskapen om vad som händer i olika delar av CU, och känslan av att vi alla hör ihop i samma förening. En annan sak var Trampolin, som var Equumenias första förbundsläger. Speciellt var också att scouterna från just vår kår i december fick överlämna Fredsljuset från Betlehem, i närvaro av kungafamiljen.

Oavsett om det är ”den gamla vanliga” verksamheten eller om det är nyheter, så rekommenderar jag varmt att du läser hela den berättelse som här följer. Man blir varm i hjärtat och imponerad av allt engagemang och alla bra saker som händer, och ett och annat gott skratt får man sig också!

Maria Brunander, ordförande i Centrumkyrkans ungdom

Styrelsen

Styrelsen har under året (från årsmötet 2013) bestått av Maria Brunander, ordförande, Anna Bengtsson, kassör, Hella Westerberg, sekreterare, ledamöterna Amanda Holmberg Björkander, Magnus Lindholm, Joel Lundén, Olle Svärd, Sara Wrang samt suppleanterna Erik Holmberg, Wilma Westerberg och Sofie Wiborn. Ungdomspastor Fredrik Södertun har varit adjungerad till sammanträdena.

Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden. I samband med ett av dem träffade vi Centrumkyrkans församlings styrelse för att prata om vårt gemensamma arbete. Bland annat om hur vi samordnar aktiviteter med tanke på att många är engagerade i både CU och församlingen. Tillsammans jobbar vi på att hitta sätt att vara tillsammans över generationsgränserna. Gemensamma arrangemang är viktiga, till exempel Gålölägret, och gården är bokad till ännu en gemenskapshelg i september 2014.

Under 2013 har styrelsen arbetat med att öka delaktigheten i föreningen. CU har fått en egen tidning, Medlemsbladet, som utkommit med två nummer under hösten. Vi har också planerat årsmötet 2014 för att göra det mer intressant och begripligt för medlemmarna. Delaktigheten i styrelsen är god – mötena är välbesökta och alla är med och bidrar utifrån sina erfarenheter och roller.

Under hösten har styrelsen även arbetat med ett förslag till nya stadgar för CU. Det har gjorts på uppmaning från vår riksorganisation Equmenia. Arbetet har inneburit givande och intressanta diskussioner i både styrelse och ledargrupp om varför CU finns och hur vi ser på oss själva.

Centrumkyrkans Ungdom har under 2013 haft 80 medlemmar, varav 55 mellan 7 och 25 år. CU är bidragsgrundande förening i Equmenia. 116 personer deltog totalt i CU:s verksamhet. Av dessa var 25 ledare.

Maria Brunander

Personal

Fredrik Södertun har arbetat som pastor med inriktning på barn och ungdom på 50 %. Under 2013 har han arbetat ytterligare 50 % i projektet Reclaim the church, som handlar om att föra barn- och ungdomsarbetet och församlingen närmare varandra.

Cecilia Thomsson har arbetat med barnkör och körlek, samt haft ansvar för musiken vid gudstjänsterna med alla åldrar.

Lars Liljemark som är församlingsföreståndare sedan april 2013 har också deltagit i CU:s samtliga verksamhetsgrenar – tonår, scouter och barnmusik.

Maria Brunander

Ledarupptakter och ledarvård

Vi har under året haft en upptakt i januari för vårterminen då vi träffades i kyrkan och en höstupptakt i augusti då vi träffades ute på Ingarö. På upptakterna har vi planerat arbetet inför respektive termin och bestämt gemensamma arrangemang.

Därutöver har det arrangerats en våravslutning för ledare då vi träffades hos familjen Westerberg och grillade. Vi har också genomfört en ledarutbildning under hösten för nya ledare.

Under våren hade vi två ledarsamlingar och under hösten ha vi haft två.

Olle Svärd

Centrumkyrkans Ungdoms hemsida och scoutkårens Facebooksida

Hemsidan och scoutkårens Facebooksida har under året publicerat nyheter, fotografier och inbjudningar. Facebooksidan har just nu (januari 2014) 53 "gillare" men vi vet att sidan når betydligt fler och läses av medarbetare centralt i Equmenia liksom tidigare

scoutkårsmedlemmar som hittat hit. Många bilder har publicerats, ofta väldigt uppskattat, och för att spara plats länkas dessa oftast in från andra bildarkiv.

Visst arbete läggs ned på att samordna vilken information som skall läggas var, men på det stora hela så fungerar sidorna som tänkt – som en kommunikations- och dialogportal för ungdomsverksamhet och scoutkår.

Engagerade i att hålla sidorna och hålla sidorna uppdaterad och online har under året varit: Hella Westerberg, Karin Wiborn, Joel Lundén, Susanna Järlund (huvudadministratör för hemsidan) samt Dag Lundén. Fler har möjlighet men att komma med inlägg och om det finns fler som vill engagera sig så är det bara att säga till!



För att få den rätta känslan, se själv under www.cufarsta.nu respektive facebook.com/centrumkyrkanfarstascout

Dag Lundén

Medlemsbladet

I styrelsens arbete att göra medlemmarna i Centrumkyrkans ungdom mer delaktiga fattade vi ett beslut att starta ett medlemsblad. Vi bildade en redaktion med Joel Lundén, Fredrik Södertun, Wilma Westerberg och undertecknad.

I medlemsbladet ville vi berätta om vad som är på gång och vad som hänt men också förklara hur en förening fungerar och hur de kan påverka. Tanken var att ha med många bilder och använda ett språk som alla kan förstå. Vi vet att det är roligt att få se sig själv i bladet.

Joel Lundén skapade en tecknad serie med tre huvudfigurer som representerade alla tre verksamheterna, en sångfågel (kören), tonåringen och scouten.

Medlemsbladet har tagits emot positivt och ännu mer positivt från övriga församlingen. Nu gäller att våra medlemmar är med och påverkar de fortsatta bladen.

Hella Westerberg

Verksamhetsområden

Barn

Gudstjänst med alla åldrar



Foto: Anders Johnson

Under höstens församlingsläger/scouthajk på Gålögården firades dessutom en gudstjänst i äkta CU-anda, med olika åldrar och uttryck där till och med bollar var i rörelse. Då märkte vi att det är när vi jobbar tillsammans som vi klarar uppgifter bäst. Med gemensamma mål, rörelser, ögon och sinnen och med Gud – då blir vi en del av något större, då blir vi en del av Guds tjänst, oavsett ålder.

Vi har under 2013 firat fyra gudstjänster med alla åldrar. I dessa har det varit inslag från scout, tonår, barnkör, plus många fler. Många har deltagit, inte minst i olika dramatiseringar av bibelberättelser med allt från hur Sakaio mötte Jesus, till hur jultomten till slut lyssnade på Gud och fick höra om den första julen.

I årets första gudstjänst med alla åldrar, på palmsöndagen, ryckte Bengt Ekelund och hans röda ukulele in för en sjuk Fredrik Södertun. I de övriga tre gudstjänsterna har Fredrik dock hållit i trådarna. Vår musiker Cecilia Thomsson medverkade i de tre första och Lars Liljemark i de två sista. För scouterna är det i dessa gudstjänster det delas ut förtjänstmärken.

På hösten invigdes många ledare och scouter, till vår stora glädje. I samband med våravslutningen arrangerades en uppskattad utflykt till vår scoutstuga för alla som ville, det var populärt. Där fanns både chokladbollskatapult och barkbåtävling. Höstterminen avslutades med Julfest i anslutning till CU-gudstjänsten. Efter den var flera scouter dessutom med ute på torget och deltog i Farstas levande julkalender.

Lars Liljemark

Musik

Barnkör och körlek

Vi har träffats 16 gånger under vårterminen och 14 gånger under höstterminen. Körerna har medverkat vid gudstjänster vid sammanlagt fyra tillfällen: 24 mars, 19 maj, 20 oktober och vid CU-avslutningen tillsammans med scouterna den 15 december. I barnkören har tre till fyra barn deltagit och i körleken tio barn på våren och sju barn på hösten. Verksamheten har utvecklats under året tack vare samarbetet med Lisbeth Broman, danspedagog och medlem i kyrkokören.

Cecilia Thomsson

Musikrummet/replokalen

Musikrummet har i år använts mer än på länge och de investeringar som har gjorts har verkligen ökat trivseln i rummet. Under våren köptes det in ett nytt elpiano. Under sommaren renoverades rummet. Vid renoveringen byttes taket ut och väggarna målades om. Fredrik har under hösten köpt in nya XLR- och telekablar. Under hösten har jag repat i rummet och vi använde det också när vi repade inför "mässa för många". Erik ska nu under våren börja repa där med ett av sina band. Och jag kommer fortsätta använda rummet till och från.

Gustav Hällegårdh



Gudstjänst med alla åldrar på Gålö. Foto: Anders Johnson

Tonår

Tonårsverksamheten på fredagskvällar

På fredagskvällarna är vi ett gäng som träffas och hänger från klockan 19. Vi börjar kvällen med en runda där var och en får berätta något från veckan. Sedan blir det någon aktivitet eller bara allmänt tonårshäng. Vi fikar, spelar spel, pingis och pratar om allt mellan himmel och jord. Kvällarna brukar avslutas med en andakt med sång och bön.

Tonårskvällarna är ett roligt och skönt sätt att få avsluta skolveckan med och det är alltid en fin och avslappnad gemenskap, och det blir ofta mycket skratt.

Fredrik Södertun har varit ansvarig ledare, med hjälp av Magnus Lindholm och Rebecka Lexén.

Elena Láinez

Reclaim the Church 2013



Detta är ett tvåårigt projekt som församlingen driver i samverkan med CU, med finansiering från Svenska Baptistsamfundet/Equemeniakyrkan. Mål med projektet är att förändra gudstjänstlivet så att det även tilltalar ungdomar, ge några av ungdomarna ledarutbildning, möta barnfamiljer med yngre barn så att de känner sig hemma i vår gemenskap och skapa fler naturliga mötesplatser mellan generationsgränserna utöver gudstjänsterna.

Äldre och yngre medlemmar möts i gudstjänsten.

Foto: Anders Johnson

Arbetet har fortskridit under 2013 med att i gudstjänsterna sjunga mer ur Ung psalm och att utveckla förbönsstunden. Flera ungdomar är engagerade som ledare i grupper, och har gått ledarutbildning. En barnhörna har skapats längst fram i gudstjänstlokalen. Filmkvällar och en gemenskapshelg på Gålö i september har varit mötesplatser där olika generationer kan mötas. Deltagarantalet vid dessa arrangemang har varit något lägre än förväntat.

För den som vill veta mer, finns en separat rapport om projektet.

Maria Brunander

Scout

Spårarscout (8-9 år)

Vårterminen 2013

Ledare: Anna Lindholm Olinder, Karin Wiborn, Joel Lundén, Isabelle Helenius, Sofie Wiborn och Johan Wallinder

Under våren har gruppen bestått av ett femtontal scouter och vi har haft femton torsdagsträffar. Programmet har varit inriktat på scoutteknik, överlevnad samt socialt samspel under rubriker som täljning, orientering, klättring, eldning, bomärke, och lägerarbete.

Vid ett par tillfällen har vi samplanerat med äventyrarna vilket har varit goda erfarenheter av att låta äldre scouter lära yngre av sina färdigheter. Men om vi tillåts välja vårterminens höjdpunkt så är det ett scoutmöte i april när vi besökte en scoutpappas mark i Vendelsö för att lära oss lite om viltvård. En fantastisk vandring kantad av vildsvinsbajs och sorkgångar. Kvällen avslutades vid sjön och fick en magisk inramning när herr bäver kom simmande mot oss när vi sjöng "Skymning rår".

Våren avslutades med kårens läger på Asptorp

Karin Wiborn

Höstterminen 2013

Ledare: Anna Lindholm Olinder, Karin Wiborn, Elena Láinez, Joel Lundén, Isabelle Helenius



Under hösten har spårargruppen bestått av åtta scouter, varav sju kommit nästan alla gånger. Programmet har varit inriktat på scoutteknik. Alla spårarscouter kan tända och släcka en fotogenlykta, vilket kan vara viktigt om man får bära in fredsljuset till kungen. De kan också hantera kniv, sätta upp ett stormkök och de känner till spårtecknen.

Att tända en egen eld på ett säkert sätt hör till ett av favoritprogrammen. Knopar är lite krångligare, men de flesta kan i alla fall råbandsknopen. Att surra en trefot lärde sig spårarna, den var stabil och höll för alla scouter. En torsdag ordnades rättvisefika till hämtande föräldrar, med rättvisemärkt kaffe och chokladbollar. Det är inte alla

spårarscouter som kan något om diabetes, men det kan våra scouter. De har också samlat in pengar till barndiabetesfonden.

En lördag deltog två av spårarna i Kämpaleken, en annan lördag hade vi utflykt till scoutstugan. Vid scoutstugan lagade vi fiskpinnar i korvbröd. Scouterna lekte som vanligt vid bäcken med barkbåtar, men det var bara en som plurrade.

Sista gången på terminen var det födelsedagsfest hemma hos Karin, med gröt och tårta.

Tanken var att terminsmärket skulle vara ljusspår, det märket var dock slut, istället fick vi ta tidsspår. Scouterna fick då både en ljusspårning och en tidsspårning. Två av spårarna var med i slottskyrkan, när kåren fick bära in fredsljuset.

Text och foto: Anna Lindholm

Upptäckarscout (10-11 år)

Vårterminen 2013

Under denna termin deltog tio scouter i verksamheten. Ledare har varit Olle Svärd, Michael Westerberg och Joel Lundén



Detta var sista terminen för de flesta av scouterna som upptäckare. Vintern 2013 började med vinteraktiviteter; pulka- och presenningsåkning i Farstanäset och sedan skridskoåkning. Vi övade på olika sätt att tända en eld på som inte alltid är så enkelt. Som brukligt på våren är det också lägerbålsfilar som ska tillverkas och det trasslas en del med symaskinerna under dessa kvällar.

Framåt april var det dags för orientering och sedan en mycket trevlig kanotpaddling i Drevviken. Det planerades också lite brouppgifter för de scouter som skulle flytta upp från spårarna.

I slutet på maj åkte vi på hajk till Asptorp utanför Norrköping med hela kåren och även med Grödinge. Terminens sista scoutmöte i slutet på maj bjöd på övningar för att hitta ätligt i skogen, även denna gång letade vi runt i Farstanäset.

I augusti åkte vi sedan med hela scoutkåren, på det stora riksläget Trampolin i Västergötland som varade i hela åtta dagar.

Text: Michael Westerberg

Foto: Anders Johnson (från Gålö-läget i september)

Höstterminen 2013

Under terminen har åtta till tolv scouter deltagit med varierande frekvens. Ledare har varit Olle Svärd, Olivier Courteille, Michael Westerberg, Wilma Westerberg samt Dag Lundén

Det var ett gäng nya upptäckare som började under hösten och programmet har delvis präglats av detta. Vi har paddlat i Drevviken, tränat eldning vid scoutstugan, provat på lägerteknik och surringar, deltagit vid helgen på Gålö (dit en ledare och en scout cyklade och några andra scouter tänkte sig vandra men fick andra ideer och vände om innan det mörknade för mycket).

Vi har också orienterat med Lelle, knopat, deltagit i Kämpaleken vid Lida (se separat text) samt tränat simning och räddningsteknik i Farstabadet med Wilma och Freddy. Därtill har vi testat på schiffer, morse och andra klurigheter, plåstrat om och räddat halvdöda skrikande och tysta scoutledare i Farsta underground, rest vindskydd, kokat kaffe och grillat korv utanför kyrkan med syfte att rekrytera scouter i samband med kyrkans julbasar i november, bakat samt deltagit i Fort Farsta och slutligen hjälpt kungen med fredsljuset i Slottskyrkan.

Dag Lundén

Äventyrarscout (12-13 år)

Vårterminen och höstterminen 2013

Ledare våren 2013: Johan Lindholm, Lollo Svenborn. Under hösten även Sofie Wiborn och Luis Torres.

Ännu ett fantastiskt scoutår är till ända. Det började vårterminen 2013 med en mycket liten men tapper skara av tre-fyra äventyrare som träffades varje torsdagskväll för diverse aktiviteter. Om ni har glömt det så var våren 2013 mycket "vintrig" varför vi körde vinteraktiviteter med skridskor på Magelungen och snölek en annan torsdagskväll i gamla slalombacken på Farstanäset. Uppskattat och bra för fysiken!



Då Lollo och jag som var ansvariga ledare under våren emellanåt får förhinder så hoppade diverse andra ledare in och hjälpte upp det hela. Pastor Lars Liljemark körde tänkvärda övningar inne en torsdagskväll och inte minst Fredrik hade en mycket lyckad torsdagskväll kallad "Springa runt i kyrkan". Den var otroligt uppskattad med massa komplicerade övningar som krävde både bra fysik och inte minst tankemöda. Den var så uppskattad att vi fick köra en repris av den till hösten!

Hajken/lägret på Asptorp var nog ändå den största höjdpunkten med riktig "äventyrsscouting" hela helgen.

Till hösten 2013 hade hela äventyrsscoutavdelningen ändrats radikalt både vad gäller antal scouter och inte minst genom två nya ledare (och någon enstaka gång dök även Johan Wallinder upp som stöd). Vi var nu ett gäng scouter på cirka tolv (ibland upp till femton scouter) som strävade efter att klara märket "Skapa". Det innebär att varje scout skulle göra minst ett eget hantverk (kniv, kåsa, sked eller dylikt) samt

tillsammans i patrullen skapa ytterligare en sak. Nya patrullflaggor blev det. Märket innebar ett antal kvällar med hantverk – som kräver mycket envishet. Annars var en trevlig start på mötet kajakpaddlingen ute på Ingarö en lördag i början av september. Flera äventyrare deltog på Gålölägret och även Kämpaleken ute vid Lida.

Vindskyddsbygge, samarbetsövningar och primitiv matlagning är annat som höstterminen bjudit på. På FN-dagen var det mycket bra och praktiskt att ha en ledare som varit scout på Cuba och kunde berätta om skillnaderna/likheterna mellan våra länder. Barn/scouter från flera olika afrikanska länder delade med sig (genom material som finns under scout.se) om sina livssituationer och levnadsvillkor – som jag tror satte ganska djupa spår hos våra egna äventyrare. Att tillverka en fotboll av sopor tillhör inte vanligheterna i vårt land! Kvällen avslutades med en fruktsallad med frukter från hela vår värld och skapad av oss alla tillsammans.

Tror annars att Stadsorienteringen i november blir en kväll alla äventyrare kommer att minnas länge. Vi åkte tunnelbana till Gamla Stan (det blev visst Slussen för en patrull) och tog oss sedan runt i stora delar av Gamla Stan och ut på Riddarholmen och lösa massa knepiga uppgifter. Det drog ut lite på tiden men till slut var alla samlade på Lollo's jobb (nära Drottninggatan) och fick välbehövlig fika (tror inte någon av Lollo's arbetskamrater kunde få någon choklad ur drickaautomaten på en vecka).

Flera äventyrare deltog även vid andakten i Slottskyrkan den 17 december 2013 då Fredsljuset från Betlehem överlämnades i närvaro av kungafamiljen och övriga vid hovet.

Tack alla för ett fantastiskt scoutår!

Johan Lindholm

Scoutledarutbildning

Den 4-5 oktober arrangerade scoutkåren en ledarutbildning i vår scoutstuga, som också kom att bli ett tillfälle till ett fördjupat samtal mellan äldre och yngre ledare. Vi konstaterade vikten och betydelsen av att ha ett levande samtal om hur vi är som ledare, hur vi vill utvecklas som scoutkår och på vilket sätt vi kan fördjupas i ledarskapet och hur lever vi upp till scoutlagens vägmärken – till exempel det första om att en scout söker sin tro och respekterar andras.

Gruppen hade en spännande sammansättning. Samtliga har erfarenhet av scouting men från olika länder. Tre av deltagarna har vuxit upp i vår kår och nyss tagit steget över till att bli ledare, ett par av de andra har haft en långvarig paus. Vi har en åldersmässig spännvidd som också är en tillgång för kåren.

Innehållet i kursen var historik och beskrivning om scoutrörelsen i Sverige och världen, scoutings syfte och mål, metodik och samtal om ledarrollen. Kvällen bjöd på ljusspår och smygning, och gitarrerna var igång till sent på natten. Under lördagen gick vi också igenom Ledarhandboken, som delades ut till deltagarna tillsammans med en snabb översyn kring målområden med programplanering.

Dag och Karin planerade och höll samman kursen som samlade nio deltagare: Olivier, Isabelle, Elena, Joel, Luis, Hella och Michael och Sofie. Amanda gjorde en stor insats genom att cykla ut på fredagen och värma upp stugan. Vi hade gärna sett hela ledargängets närvaro, inte minst för att vara en del av det spännande samtalet.

Karin Wiborn

Stugan vid Djupån

Stugfogdar under året har varit: Anders och Lena Hamelius, Lollo Svenborn och Olle Svärd

Under 2013 har vi haft hajker, dagsutflykter, uthyrning, scoutkvällar och våravslutning. Vid dessa tillfällen har ledare och scouter praktiserat och utökat sin kunskap om naturen, primitiv matlagning, woodcraft, orientering, hur vi fungerar i grupp och hur man smyger i mörker.

När vintern sent omsider gick mot sitt slut arrangerades en arbetsdag då ledare, fogdar, scouter, styrelseledamöter fixade till stugan inför uthyrning och våravslutningen då kyrkkaffet intogs ute vid stugan. Under hösten arrangerades en ledarutbildning för kårens nya scoutledare i stugan .

Under hela året har vi arbetat med att gräva fram och sätta upp farstuvisten som snön fällde under vintern och utarbeta en plan för vad som behöver göras framöver, Under hösten har kraftbolaget varit ute och röjt under kraftledningen även här kommer vi att behöva rensa ris och sly under kommande året.

Sista lördagen före jul saknades snön och vägen till stugan var farbar. Då arrangerades den traditionsenliga julglöggen i stugan. Det var ett tiotal glada ledare och församlingsmedlemmar som deltog. De som såg till att vi kunde träffas detta år var fogdarna Anders o Lena Hamelius, Lollo Svenborn och Olle Svärd.

Tack till alla som varit med och arbetat under detta år. Jag ser fram mot ett nytt år då vi kan träffas och utnyttja stugan det kommande året. Det behöver den och vi. Den ger oss en möjlighet att utveckla både oss själva och scouterna samt ger oss en tillflykt där vi kan uppleva både stillhet och vildmark trots att den ligger så nära staden.

Olle Svärd



Läger och arrangemang

Isbiten 2-3 februari

2-3 Februari arrangerade Älvsjöscouterna den klassiska vinterhajken Isbiten. Hajken har sedan urminnes tider (alltså sedan 1968) hållits i Stockholms närhet. Syftet med hajken är att fostra äldre scouter och ledare i hur man överlever en vinter (eller i varje fall en helg) i vindskydd.

Några Farstascouter deltog i hajken som Älvsjö arrangerade. Två lag tävlade, ett från Bromma/DT och ett från Farsta. Älvsjöscouterna i övrigt hade lämnat walk-over.

Platsen var i våra hemmaskogar söder om Farstanäset, så vi kunde vi faktiskt gå till startpunkten från kyrkan. Vi vandrade och tävlade i ett alldeles fantastiskt vinterlandskap ned mot och förbi Ballingsta i sol och tre till tio minusgrader. Och med all skare gick det att gå överallt! Riktigt häftigt.



Natten tillbringades som brukligt i vidskydd i skogen norr om Ormlängen med en värmande brasa bredvid. Efter ett hårt och rafflande avslutande tävlingsmoment på söndagsförmiddagen, ett avslutande pulka- och snöbollskastningsrace, stod Farsta i år igen som segrande lag. Så nu pryder ånyo vandringspriset vår vägg!

Deltagare från Farsta var: Mange, Joel, Conrad (som tyvärr akut fick bryta på lördagseftermiddagen), Issa och Dag.

Som en liten notering kan noteras att när jag igår (2014-01-01) tog vägen förbi lägerplatsen där vi för ett år sedan hajkade så fanns som scoutmässigt brukligt är inget spår av vår lägerplats, eld eller några andra inslag mer än ett antal slånor och en rejäl hög med uppsågad ved som stod välskyddad under en stort tät gran i avvaktan på nästa övernattare på platsen.

Text och foto: Dag Lundén

Asptorp 24-26 maj

I år var det återigen dags för ett Asptorpsläger. Lägret har länge efterfrågats av de äldre scouterna som varit med tidigare på Asptorp, en lägerplats i Kolmårdensskogarna. På årets läger var det även med scouter från Grödinge och Norrköping. Dessutom var Kim D Bergman med. Han ansvarade för menyn på lägret, och det blev som vanligt väldigt goda rätter.

Kim D Bergman och Fredrik Södertun ansvarade för lägerbålet på lördagskvällen, det blev mycket skratt och ytterligare kunskap om Hedinsläkten, nu ända ner till stenåldern, Hedinhös tror jag de hette då.



På lördagen var det valfria aktiviteter, som fiske, hantverk och bad. En gädda infångades och berikade middagen.

På söndagen var det Runstaven, en spårtävling där det går ut på att hitta runstaven. Oftast vinner Norrköping tävlingen, de kan terrängen bäst. I år gick dock segern till Farsta. Vincent, Tor och Jakob lyckades vinna denna ärorika seger, Grattis!

Text och foto: Anna Lindholm

Trampolin 1-9 augusti

Equmenias första förbundsläger hölls i Loo i närheten av Alingsås. Det var cirka 4000 deltagare med: scouter både från Sverige och från andra länder.

Från Centrumkyrkans scoutkår deltog tio scouter, sex ledare och två ledarbarnbarn. Vi delade by med Älvdalens scoutkår som bestod av Malin, vår gamla scoutledare, sex scouter och ett ledarbarn. Vi mixade två äventyrspatruller med Älvdalsscouters och Farstascouter, patrull Betongälvorna och betongporfyr, sen hade vi en upptäckarpatrull, Lättbetong, med scouter från Farsta.

Lägerprogrammet bestod av organiserade förmiddagspass och fria aktiviteter på eftermiddagen.

En dag skulle man bjuda en annan patrull på lunch eller middag, och blev bjuden av en annan patrull på lunch eller middag. Patrull Porfyr hade turen att bli inbjudna till en tysk scoutkår, som hade egen kock som förberett middagen i tre timmar. De fick verkligen en utsökt middag.



Arrangemanget med dessa gemensamma måltider skapade många nya kontakter och var uppskattat. Höjdpunkten på lägret var när scoutförbundet Equmenia bildades med en högtidlig invigning. "Vår Kim" var konferencier på invigningshögtiden. Det var en minnesvärd högtid när alla scouter satte på sig den nya lila förbundshalsduken. Tyvärr hade inte våra scouter fått någon förbundshalsduk av kåren, och de tog slut på lägret.

Ledarna hade det väl förspänt med fantastiska ledarfik, där det alltid fanns kaffe och hembakat bröd. Lägervädret var i stort sett bra, med sol och värme. Eftersom det var två kilometer till badplatsen, så det blev inte så mycket bad.

Lägret var en bra start för nya Equmeniascout, vi ser fram emot fler Equmenialäger.

Text och foto: Anna Lindholm

Kristendomsskolan på Sjövik 2013



Vi var ett gäng på tolv tonåringar som åkte till Sjöviks kristendomsskola i somras. Där hade vi roligt som vanligt! Vi hade lektioner och seminarier, samt gick en intressant och rolig upplevelsevandring. Årskurs två och tre åkte under helgen på hajk, respektive retreat, och medan de var borta passade årskurs fyra på att ha en mysig middag med årskurs ett. Det var ett nytt, trevligt inslag som vi i årskurs fyra hoppas kan bli en ny tradition!

Medföljande ledare från Farsta var Fredrik Södertun, Magnus Lindholm och Lovisa Hägle.

Elena Láinez

Gemenskapshelg på Gålö, september 2013

Under en helg i september 2013 åkte alla som ville i församlingen och CU på ett gemensamt läger till Gålö. Det är ett gemenskapsläger som vi haft en gång tidigare också. Under den helgen så skapar vi alla gemensamma minnen. På lördagen kunde vi vara med på olika seminarier som hölls av några ur församlingen. Man kunde pyssla, göra egna ringbrynjekors och få veta mer om frälsarkransen. Vi alla fick också hjälpa till att laga mat och diska, vilket var ett väldigt bra sätt att kunna lära känna andra personer i församlingen. Under helgen så planerades också en gudstjänst och ett lägerbål som var anpassade för alla åldrar som var med.



Frälsarkransen. Foto: Anders Johnson

Det fanns plats att sova både inne och ute i tält eller vindskydd tillsammans med scouterna. Man kunde också välja olika sätt på att ta sig dit. Man kunde cykla eller vandra dagen innan om man ville för att sedan sova i tält på vägen över natten.

Sofie Wiborn

Kämpaleken den 12 oktober

Lördagen den 12 oktober 2013 tillbringade tre patruller plus ledare från Farsta (totalt ett trettiotal personer) på Lida Friluftsgård tillsammans med 250 andra scouter från Equmenia från ett femtontal kårer, plus ledare och föräldrar. Rönninge höll i ett föredömligt arrangemang och höstvädret var på sin bästa sida med sol och varma vindar denna fantastiskt fina höst. Det var till och med så att vi som stod på kontroll svettades i vår klädsel. Inga underställ här inte tillskillnad från när vi var på Lida senast (hällregn och fem plusgrader).

Jakten på Indian-Jonas var temat. Indian-Jonas är en välkänd resenär (i klass med Farstas egen Ben Hedin...) som hade på något sätt försvunnit (fångats) och man behövde få scouternas hjälp att hitta honom.

Varje patrull fick en karta med ett cirka 25 kontroller utmärkta, varav en var startpunkten (alla startade samtidigt). Scouterna fick på kontrollerna träffa på representanter från olika länder och utföra lämpliga uppgifter relaterade till dessa länder. Konceptet byggde på olika bemannade kontroller där scouterna skulle försöka hinna med så många som möjligt.

Farsta höll i kontroll Japan där Indian-Jonas lärt känna senzei Tamaguchi och av honom fått lära sig självförsvarskonsten Smygojitsu. Scouterna fick en snabbkurs i självförsvarskonsten och fick sedan möjlighet att tillämpa densamma i jakten på ett antal diamanter. Dock fanns det i skogen två farliga men närsynta ninjor samt en lika farlig ninjahund som det gällde att hålla sig undan för.



Att vi funktionärer på kontrollen dvs Senzei Amanda med assistenterna Issa och Dag samt Johan L och Olivier samt ninjahunden Nalle hade kul på kontrollen är en underdrift!

Det var bara någon patrull som han med alla kontroller, och ingen av Farstas scouter gjorde detta. Men alla hade det kul på spåret och det var en fantastisk senhöstdag i skogen. Exakt vilka placeringar Farstas scouter fick har vi inte fått besked om (rapport saknas från arrangörerna) men ingen av våra kom på pallplats.

Vad gäller Jakten på Indian-Jonas så fick vi på avslutningen hör att han nu var fri och åkt vidare på nya äventyr. Man hade trots upprepade försök bara fått ett automatiskt svarsmeddelande per telefon när man sökte honom ...

Dag Lundén