

Verksamhetsberättelse

för Centrumkyrkans Ungdom (CU) i Farsta 2012

Under verksamhetsåret ansluten till equmenia samt SBUF08



Foto: Anna/Johan Lindholm

Ordföranden har ordet

Plötsligt är det 2013 och än en gång dags att se på tillbaka på ett år fyllt av aktivitet i Centrumkyrkans Ungdom (CU). Ledarna, både frivilliga och anställda, ska ha en eloge för sitt hängivna arbete. Men alla barn och ungdomar – vad vore CU utan er? Ingenting! Jag hoppas ni ser kyrkan som en plats där ni känner er sedda och kan vara er själva. Jag vet att ni som är ledare jobbar för att det ska vara så, hela tiden, varje vecka året runt.

Styrelsens och min roll blir att hålla ihop det – i alla fall ibland, för ofta håller ledarna ihop det alldeles på egen hand. Men vi finns ändå i bakgrunden och administrerar, söker bidrag, rapporterar, lägger budget och bokför, sköter det organisatoriska för att verksamheten ska fungera.

Årets höjdpunkt för min egen del var – bokstavligen – besöket på höghöjdsbanan i Kolmården tillsammans med ledare och styrelse i juni. En annan höjdare, som dock ägde rum i marknivå, var att tillsammans med olika personer i olika åldrar från CU och församlingen skriva och framföra julspelet ”Min morbror Jesus”. När jag ser tillbaks på dessa och andra aktiviteter tänker jag att de visserligen var roliga att göra i sig, men att det viktigaste var att vi gjorde det tillsammans och den gemenskap vi fick uppleva. Min förhoppning är att vi alla som finns med i CU har haft många fina upplevelser av gemenskap under året.

Maria Brunander, ordförande i Centrumkyrkans Ungdom

Styrelsen

Från årsmötet 2012 har styrelsen bestått av Maria Brunander, ordförande, Anna Bengtsson, kassör, Amanda Holmberg Björkander, Magnus Lindholm, Olle Svärd, Michael Westerberg, Sara Wrang, ordinarie ledamöter, samt Erik Holmberg och Joel Lundén, suppleanter.

Under våren deltog Elisabeth Morgonro, i egenskap av vikarierande barn- och ungdomspastor på sammanträdena, och i augusti ersattes hon av Fredrik Södertun som kom tillbaka från sin föräldraledighet.

Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden som alla varit välbesökta. På sammanträdena behandlar vi administrativa frågor som bidragsansökningar och ekonomi. Men vi tar också upp verksamhetsfrågor. På varje sammanträde rapporterar representanter från olika verksamheter om vad som hänt sedan sist. Vi pratar också om det projekt som satte igång under 2012, Reclaim the church. Vid ett tillfälle träffade delar av styrelsen församlingens styrelse och även då samtalade vi om detta.

Centrumkyrkans Ungdom har under 2012 haft 81 medlemmar, varav 55 medlemmar mellan 7 och 25 år. CU är bidragsgrundande förening i eumenia och Svenska Baptisternas Ungdomsförbund. 105 personer deltog totalt i CU:s verksamhet. Av dessa var 20 ledare.

Maria Brunander

Under året har det på sidan inbjudits till och rapporterats ifrån olika arrangemang och händelser. Till exempel gudstjänster med alla åldrar, ledarglögg, utedagar, läger och hajker samt scoutstugans väl och ve. Sidan är relativt välbesökt och de vanligtvis fotografiskt väldokumenterade händelserna brukar vara uppskattade, speciellt av föräldrar och anhöriga som på så sätt får möjlighet att ta del av vad som hänt.

Flertalet händelser och arrangemang har även lagts upp på Scoutkårens Facebooksida. För att få den rätta känslan, se själv under <http://www.cufarsta.nu> där det också finns en länk till Facebooksidan.

Dag Lundén

Verksamhetsområden

Barn

Gudstjänst med alla åldrar

Under året har det varit fyra gudstjänster med alla åldrar och en gudstjänst på julafton med ett julspel där barn, ungdomar och vuxna deltog. Under våren var det Elisabeth Morgonro tillsammans med Cecilia Thomsson och Lasse Vallmoss som hade ansvar för dessa. Under hösten var det Fredrik Södertun, Cecilia och Lasse. Till julspelet var det en grupp på 11 personer som arbetade med att ta fram manus och genomföra dramat. Under dessa gudstjänster har barn och ungdomar från samtliga grupper i Centrumkyrkans Ungdom medverkat.

Fredrik Södertun

Musik

Barnkör och körlek

Vi har träffats 16 gånger under vårterminen och 14 gånger under höstterminen. Körerna har medverkat i gudstjänsten vid sammanlagt fyra tillfällen: 12 februari och 27 maj med efterföljande utflykt till scoutstugan, 14 oktober samt vid CU-avslutningen den 16 december tillsammans med scouterna. I barnkören har 6 respektive 7 barn (vt/ht) deltagit och i körleken 10 respektive 15 barn. Verksamheten har utvecklats under året tack vare samarbetet med Lisbeth Broman, danspedagog samt körmedlem i kyrkokören och Fredrik Södertun som har medverkat i körleken under höstterminen.

Cecilia Thomsson

Musikrummet/replokalen

Musikrummet har under 2012 använts flitigt, men mest av mig och mina vänner. I framtiden finns det stora möjligheter till en utökad användning av rummet om intresse finns.

Vi har under 2012 städlat upp och organiserat upp rummet. Vi är nästan färdiga. Det är lite småsaker kvar som ska bort innan det är helt klart.

De pengar som har lagts på rummet har använts till att rusta upp utrustningen och inhandla ny. Det som har gjorts är: Reparation av två elgitarrer, en akustikgitarr och en elbas och inköp av ett komplett PA (sånganläggning)

Gustav Hällegårdh

Tonår

Tonårsverksamheten på fredagskvällar

Vi har varit ett stabilt gäng som har setts under fredagskvällarna mellan 19 och 23 med ett varierat program. Allt ifrån spelkvällar och pyssel till bowling. Varje kväll börjar alltid med en samling för att sitta ner och reflektera och snacka om vad som hänt tidigare under veckan, för att sedan övergå i någon form av aktivitet. Avslutningsvis har vi andakt med mycket sång. För fler av oss är detta höjdpunkten på veckan och ett tillfälle för oss att bara koppla av och njuta av god gemenskap. Till vår stora glädje dök det efterlängtade pingisbordet upp under hösten och det har använts flitigt av tonårsgruppen.

Under vårterminen var Elisabeth Morgonro ansvarig och i höstas kom Fredrik Södertun tillbaka. Magnus Lindholm, Rebecka Lexén och Erik Holmberg har hjälpt till som ledare under året.

Magnus Lindholm

Reclaim the Church 2012

Hösten 2012 startades en satsning på ett projekt inom CU och Centrumkyrkans församling som kallas ”Reclaim The Church”. Satsningen är en följd av ett bidrag som församlingen ansökt och fått för att göra en satsning på ungdomsverksamheten. En del av pengarna har redan använts till att utöka Fredrik Södertuns tjänst som ungdomspastor till heltid.

Det huvudsakliga syftet med projektet är att öka antalet ungdomar som är involverade i CU och dess aktiviteter samt öka ungdomarnas inflytande i församlingen som helhet.

CU:s styrelse har utsett en projektgrupp som med jämna mellanrum ska mötas för att utbyta idéer och reflektera över hur projektet utformas. Gruppen, som består av Fredrik Södertun, Magnus Lindholm, Birgitta Hällegårdh, Susanna Järlund, Ivar Bengtsson och Erik Holmberg, har haft två träffar under höstterminen och bl.a. diskuterat hur ungdomarna ska känna en större gemenskap och delaktighet inte bara i CU, utan också i församlingens aktiviteter såsom gudstjänsten.

Andra, mer konkreta planer, har också kommit upp. Bland annat en ambition att starta söndagsskola i samband med gudstjänsten, samt också en resa till Jelgava i Lettland där Centrumkyrkan har sin vänförsamling.

Erik Holmberg

Scout

Spårarscout

I Spårarna har vi varit 10-15 scouter. Ledartillgången har stundtals varit god vilket har behövts för att skapa en stabil grupp. Dessutom har vi vid några tillfällen samkört med Äventyrarna vilket har varit omtyckt av de mindre scouterna. De äldre scouterna har på så vis fått ledarträning, som de har tagit sig an med energi och framgång.

För spårare är de grundläggande scoutteknikerna viktiga att lära in. Därför har vi ägnat mycket tid åt eld, kniv, yxa, såg och knoprep. Det är väldigt roligt både att lära ut och lära sig hantera sådant som kräver respekt och varsamhet, men som blir en otrolig tillgång när man kan. Tälja, elda och knopar (ja, faktiskt) hör till terminsstartens önskningar varje år.

Några höjdpunkter: Under våren var vi på utflykt till Gubbängen för besök i Stefans ateljé och Dags fågelbord. Intåget av en konstnär i ledargänget har betytt att vi har en ny tillgång i scoutprogrammet. Kårens vinterutflykt, hajken under våren, utflykt till scoutstugan under hösten, Kämpaleken och Fort Farsta är väl beprövade händelser som blir magiska varje gång.

Sommarens läger var naturligtvis också minnesvärt. Trots att vädret gjorde vad det kunde för att skrämja bort en liten spårarscout från friluftslivets fröjder fick de allra flesta uppleva hur lätt det är att glömma bort regnet när solen kommer åter! En handfull spårare deltog också i Gålölägret i september.

Till årets sista scoutmöte bjöd vi in föräldrarna och avslutade terminen med ett lägerbål som planerades och genomfördes på en och en halv timma. Allra bäst fungerar våra scoutmöten när vi är ute. Oftast går vi till Farstängen där amfiteatern har blivit vår basplats på torsdagskvällarna. Och eftersom vi alla vill ha det så bra som möjligt, är vi alltså ute så mycket vi kan.

Efter sommarlovet förändrades gruppen genom flytt till Upptäckarna, men fylldes på lagom mycket av nya scouter som invigdes vid gudstjänsten 14 oktober.

Anna Lindholm, Isabelle Hallenius, Stefan Lindqvist, Joel Lundén, Johan Wallinder, Karin Wiborn och Sofie Wiborn har varit ledare. En bra blandning med ett par gamla rävar, föräldrar som förädlats till goda ledare och scouter som tagit ett rejält steg in i ledarrollen

Ledarna

Upptäckarscout

Vårterminen 2012

Scouter: 11 stycken varav 6 pojkar och 5 flickor

Ledare: Olle Svärd, Michael Westerberg och Brita Holmberg

Vårterminens kunskapsmärke var Scoutteknik. Märket innebär att scouterna ska klara av att slå de sex vanligaste knoparna, surra och bygga ett enklare pionjärarbete, orientera med karta och kompass samt laga mat på stormkök och över öppen eld.

När väl snön kom i januari kunde vi åka pulka, ha reflexspårning och åka på gemensam vinterutfärd en lördag i februari till scoutstugan med de andra scoutgrupperna, föräldrar och syskon. Scoutstugan har med åren verkligen kommit till användning och både ledare och scouter längtar efter att åka dit.

På scouternas önskelista för aktiviteter fanns ”mörkerkväll”. Denna programkväll gjorde vi alla lekar och aktiviteter i totalt mörker vilket blir mycket spännande. Hur sätter man ihop ett

stormkök och hur undgår man att bli infångad? En annan önskad aktivitet är drama med Amanda. Den kvällen går verkligen för snabbt.

Förutom detta tog tränades det på knopar, det surrades trefötter och A-bockar och det tillverkades lägerbålsfiltar. Som vanligt strejkade vissa symaskiner och köerna blev långa. Scouterna fick ett nytt kompismärke, efter samarbetsövningar och planering av brouppgifter för de spårarscouter som skulle bli upptäckare till hösten.

Kårhjk hölls ute vid scoutstugan i slutet av april. Upptäckarscouterna bodde i undervåningen på scoutstugan. Brouppgiften för blivande spårarscouter innehöll uppgifter som upptäckarscouterna hade förberett. Barkbåtsrace hölls sedvanligt i bäcken som detta år innehöll mycket vatten.

De sista ljusa kvällarna på terminen orienterade vi Ågesta, paddlade på Drevviken och klättrade med rep och sele uppför bergsklippan ute vid scoutstugan.

Sommaravslutningsgudstjänsten hölls i maj. Efter gudstjänsten var det utfärd med kyrkkaffe, grillkorv och chokladbollskatapult till scoutstugan. Scouterna hade till CU:s årsmöte motionerat om påskäggsjakt och det hade beslutats att den skulle ske på avslutningen. De låg gömda ute i skogen och efter långt letande så hittade alla varsitt ägg. Solen sken och sommaren kändes helt klart i antågande.

Brita Holmberg.

Höstterminen 2012

Scouter: 12 stycken

Ledare: Olle Svärd och Michael Westerberg

Höstterminen byggde på ett genomgående tema som var Tintin. Alla aktiviteter under hösten hade en anknytning till Tintin eller en Tintin-relaterad historia eller person. Efter att ha inlett höstterminen med kanotpaddling och eldning i början på september så fick alla scouter veta mer om vem Tintin är genom att vi tittade på en film.

I slutet på september var vi med på församlingsläger på Gålö med resten av kåren och församlingen. Vi fortsatte med chiffer och koder samt byggde pyramider vid scoutstugan.

I oktober så var våra tappra scouter med på Kämpaleken där man tog hem ett fint pris för att ha tagit med sig så mycket skräp som möjligt längs vägen, bland annat ett stort bildäck på fälg.

I oktober handlade det om vattenrening i Professor Kalkyls vattenproblem och vi tog hand om sårade passagerare i Flygplansolyckan.

I november blev det mer fokus på demokratifrågor och mänskliga rättigheter i teman som Den mystiska stjärnan och Fattig och rik. Vi pratade om Milleniemålen och lekte lekar för att visa hur en liten del av världen har tillgång till en så stor del av tillgångarna.

I december var det en kårdag i scoutstugan med grillning. Vi bakade pepparkakor och gjorde pepparkakshus för att sedan avsluta med Dupontarnas deckartävling med ett antal kluriga frågor som skulle besvaras under en timme.

Michael Westerberg

Äventyrarscout (f.d. Patrullscout)

Ännu ett häftigt scoutår har gått till ända! Under vårterminens inledning var det i huvudsak 5 scouter som körde aktiviteter ihop. När vårterminen gick mot sitt slut var det bara 3 kvar förutom ledarna Lollo Svenborn och Johan Lindholm. Egentligen är det inte riktigt korrekt då ju Sofie Wiborn och Isabelle Hallenius egentligen är/var äventyrare men valt att göra en insats på heltid som hjälpledare till spårarna. Vi var i alla fall en liten tapper skara som vid minst 2 tillfällen själva försökte röja upp allt ris med mera vid scoutstugan. Det gick nu inte så bra då allt ris var genomblött. Först under kårhajken kunde vi alla i kåren hjälpas åt att röja/elda allt som behövde städas upp.

Redan på startmötet i januari rivstartade vi med skridsko på Magelungen. Flera ledare gjorde punktinsatser under våren. Lasse Vallmoss hade en mycket uppskattad kväll med spel och värderingsövningar. Amanda Holmberg Björkander ledde drama och Lennart Hellsten lät som vanligt scouterna träna på hur man tar sig fram med karta och kompass – d v s en tuff stadsorientering! Som komplement till denna orientering hade vi en rejäl genomgång med navigering med Lollo som anförare och som förberedelse till sommarens absoluta höjdpunkt – CAYSA 12 (läs mer om det längre fram i verksamhetsberättelsen). Elisabeth gjorde även hon en fin insats en torsdagskväll med hantverk. Tack alla ”hjälpeldare” för er insats!

Helgen 30 mars till 1:a april var nog årets tuffaste utmaning med riktig överlevnadshajk med Magnus Rådström. Vädret var inte det allra snällaste och om jag uppfattade det rätt fick en del av äventyret avbrytas lite i förtid ute på Manges Mälarö. Skönt att ha en trygg och välutbildad guide med som vet när det är dags att avbryta i tid! Bra kämpat alla som deltog!

Självklart deltog vi äventyrare även i kårhajken och som brukligt är kördes med allehanda konstiga recept och maträtter. Ingen korv med bröd här inte! Rejäl primitiv matlagning från grunden!

Ett par kvällar med knopar och surringar hanns även med innan det var dags för terminens sista torsdagsaktivitet med en fantastisk paddling nere på Drevviken och upp i Forsån. Två av tre äventyrsscoutar deltog även i sommarens första läger EKO 12.

Till hösten hade vi fått tillökning i gruppen genom Freja (som inte varit med sen hon var miniorscout) och efter ett par gånger så dök även Eskil upp, vilket var väldigt roligt.

Höstprogrammet började som våren slutade: med paddling igen en torsdagskväll på Drevviken. Under hösten fick samtliga äventyrsscoutar vid minst fyra tillfällen ställa upp som hjälpledare för spårarscouterna.

En kväll i nästan mörker tränade vi firning vid scoutstugan och därefter var det dags för hösten enda egentliga hajk – nämligen församlingens Gålöläger där flera av äventyrarna deltog. Bra kämpat i det inte helt snälla vädret! Äventyrarna var även till stor del ansvariga tillsammans med Amanda för det traditionella Fort Farsta, som inspirerats av Fångarna på fortet.

Fredrik Södertun fick rycka in en torsdagskväll och anordnade en mycket uppskattad bibeltävling med äventyrarna – tror inte jag sett deltagarna så svettiga tidigare. Det tar tydligen på krafterna att ”söka Guds ord” – även om man håller till inne i en kyrka!

Vi var även representerade på kårdagen vid scoutstugan 1:a december.

Ett häftigt äventyrsscoutår har gått till ända och jag ser fram mot fler äventyr under 2013.

Johan Lindholm

Stugan vid Djupån

Stugfogdar under året har varit: Anders och Lena Hamelius, Lollo Svenborn och Olle Svärd

Under 2012 har vi haft hajker, dagsutflykter, uthyrning, scoutkvällar och våravslutning. Vid dessa tillfällen har ledare och scouter praktiserat och utökat sin kunskap om naturen, primitiv matlagning, woodcraft, orientering, hur vi fungerar i grupp och hur man smyger i mörker.

I februari arrangerades Isbiten där deltagarna samlades första kvällen i stugan och sov över för att sedan ta sig ut i vinterlandskapet för vidare äventyr. När vintern sent omsider gick mot sitt slut arrangerades en arbetsdag då ledare, fogdar, scouter och styrelseledamöter fixade till stugan inför våravslutningen då kyrkkaffet intogs ute vid stugan.

Under hösten arrangerades Kämpaleken där stugan var bas. En kår bodde över i tält. De kom sedan tillbaka och hyrde stugan för ett ledareevenemang. Under hela året har vi arbetat med att snygga upp och elda ris som blev över från trädfällningen som förvaltaren utförde i fjol. När vi kom ut efter sommaren visade det sig att den ståtliga granen vid uppfarten till stugan hade tagits ned. Även där fick vi släpa ris för att snygga upp.

Näst sista lördagen före jul var landskapet insvept i snö så det blev till att skida eller gå från Ågesta när den traditionsenliga julglöggen arrangerades i stugan. Det var ett tjugotal glada ledare och församlingsmedlemmar som deltog.

De som såg till att vi kunde träffas detta år var fogdarna Anders och Lena Hamelius, Lollo Svenborn och Olle Svärd.

I mellandagarna kom ett meddelande från grannarna i judoklubben att snön hade tagit med sig förstukvisten när den rasade ned från taket. Förstukvisten ligger nu ”på näsan” framför huset. Att resa upp och reparera den blir ett projekt för en arbetsdag när snön har släppt taget.

Tack till alla som varit med och arbetat under detta år. Jag ser fram mot ett nytt år då vi kan träffas och utnyttja stugan det kommande året det behöver den och vi. Den ger oss en möjlighet att utveckla både oss själva och scouterna samt ger oss en tillflykt där vi kan uppleva både stillhet och vildmark trots att den ligger så nära staden.

Olle Svärd



Läger och arrangemang

Någonting Större 2012 – equmenias riksstämma

Sista helgen i april sammanstrålade fem ombud och en bebis på nattåget norrut. Målet var Vännäs och equmenias riksstämma – Någonting Större. Ivar Bengtsson, Amanda Holmberg Björkander, Kajsa Hällegårdh, Markus Wrang och Sara Wrang med bebisen Jakob Wrang var representanter för CU. Under lördagen höll grundarorganisationerna (MKU, SBUF och SMU) årsmöten och CU:s representanter var på Svenska Baptisternas Ungdomsförbunds (SBUF) sista årsmöte. SBUF avvecklades och federationen equmenia upplöstes så att ungdomsförbundet equmenia kunde bildas.

Efter de tre parallella årsmötena började förhandlingarna på equmenias riksstämma. Lördagen, söndagen och måndagen fylldes med förhandlingar, påverkanstorg, fina gudstjänster, god mat, häftiga konserter och möten med gamla och nya vänner. Under tisdagen hölls avslutande förhandlingar och en avslutningsgudstjänst innan det var dags att vänta på tåget söderut.

Sara Wrang

EKO 12

Den 15-19 juni hade vi ett scoutläger vid Issjö, söder om Norrtälje, tillsammans med sex andra scoutkårer från Uppsala och Stockholmsområdet. En mycket trevlig lägerplats med vargstråk runt knuten (Rialavargar). Vi var 39 Farstascouter fördelat på 14 ledare, två föräldrar, fyra utmanarscouter, en äventyrsscout, åtta upptäckare, sju spårare och tre ledarbarn.

Utmanarscouternas bodde i en egen by tillsammans med andra utmanarscouter. De fick genom lägret en miniutbildning i att vara ledare. De var under ledning av pastor Lasse aktiva med dramatik i alla morgonandakter och ordnade också en storspårning för alla scouter.

Lägrets tema var ekologi. Programmet handlade om vattnets kretslopp och återvinningshantverk, men också om eko. Vi testade också ekot... så det hördes att vi var där.

Vädret var lite blött. Jag tror det var ett av de blötaste lägren jag varit på, näst Bohus - 88. Mycket regn, men våra scouter var tappra och stannade kvar, medan andra kårer fick skicka hem flera dyngsura och ledsna scouter. Vi fick dock skicka hem en scout, fast han inte ville, eftersom han hade vattkoppor. En del hade inte regnkläder så de, i alla fall hittade de inte några. Den rika ledartillgången gjorde dock att alla scouter hittade sina regnkläder i packningen.

En perfekt byggd matplats, totalt okonventionell, med ett bra presenningstak och en ständigt värmande eld med en kaffepanna på, ökade trivselen. Matplatsen ledde också till en inspiration att hitta på andra maträtter än de som matkommittén tänkt ut. Till exempel var Rösti mycket populärare än potatis- och purjolökssoppa. Med Kim D Bergman som huvudinspiratör lyckades vi nog byta ut alla tänkta maträtter till något mer spännande.

Farsta hade ansvar för en äventyrsbana, med linbana, låg- och höghöjdsbana som var öppen för alla när det inte var programaktiviteter. Banan var mycket populär och flera scouter tänjde sina gränser när det gällde att våga.

Lägerbålen leddes av Kim D Bergman och Magnus Rådström från Farsta, eller om det var någon från Hedinsläkten. De var som vanligt uppskattade och faktiskt ofta regnfria.

Sista dagen var det faktiskt sol. Då var det spårning. Upptäckarna från Farsta vann upptäckarklassen och spårarna kom tvåa i sin, vilket gjorde alla ännu soligare.

Olle Svärd hade hand om ledarvården på lägret. Varje kväll öppnade Olles Bodega i Issjö kapell, med gott fika och olika programaktiviteter. Det var information om Trampolin (nästa sommars läger), Karin pratade om nya scoutbönen och Cilla Arlinger kom och pratade om hur vi bäst tar hand om scouter med olika diagnoser, som ADHD etc.

Anna Lindholm Olinder

Kämpaleken

Kämpaleken arrangerades av Centrumkyrkans scoutkår för andra gången på tre år. Platsen var den gamla vanliga, det vill säga scoutstugan, och deltog gjorde ett 15-tal scoutkårer från Stockholm och Mälardalen. Totalt deltog ca 250 personer. Vädret var kalas men markerna genomblöta beroende på en rejält blöt höst, vilket gjorde flera av deltagarna både leriga och blöta. Trots det lyckades en kår att släpa runt en permobil runt spåret – bara det en prestation! En ny släkting i Hedinfamiljen dök upp denna gång, Dan ”Monty” Hedin som efter att ha avverkat all skog i Sahara (ja just det!) fått hemlängtan och återvänt till Ågestaskogarna där han överraskande nog mötte en tystlåten orangeklädd skum typ med en mycket bullrig maskin...



(C) Dag.Lunden@telia.com

Ledarstaben i Farsta hade återigen gjort ett kalasjobb med banläggning (även om utsättningen blev lite försenad), kontroller och priser samt väntetidsaktiviteter och mycket beröm lämnades av deltagarna efteråt. Det finns mycket mer att skriva och det är redan gjort! Se CU:s hemsida.

Dag Lundén

Kårhajak 2012-04-22—23: Mycket rök och lite eld

Vårens scouthajak avhölls i scoutstugan en trevlig aprilhelg. Ett 30tal scouter vandrade från Kvarnsjön till parkeringen vid Ågesta. Samtidigt passade ledarna på att elda upp det sista av det kvarvarande riset från höstens trädfällning. Mycket rök blev det...



Foto: Dag.Lunden@telia.com

Övernattning skedde sedan i köket, i storrummet, på loftet och utomhus. Lite bilder har lagts upp på hemsidan.

Dag Lundén

CAYSA 2012

Så här stod det i inbjudan till evenemanget: Nu drar det ihop sig till äventyret CAYSA 2012 4-8/8 i Stockholms skärgård! Start och avslut på äventyret sker från Solhaga i Eknäsviken på Ingarö. Samling Lördag kl. 10:00 och vi räknar med att vara åter på Ingarö onsdag em/kväll.

CAYSA står för Cayaking/Sailing, alltså kajakpaddling/segling i Stockholms skärgård där väder och vind får bestämma vart vi tar oss.

Vi var ett litet tappert gäng på sju personer, Anna, Lollo och jag som ledare och scouterna Wilma, Freddie, Issa och Alicia, som drog iväg 4 augusti från Ingarö. Issa och Alicia fick tillsammans med Johan och Anna börja med kajakpaddling. Övriga tre skötte seglingen. Färden bar först till ön Sandskär mitt på Nämndöfjärden i god sjö och strålande sol. Där tog vi välbehövlig lunch-, bad- och blåbärspaus. Med samma besättning på respektive farkost kämpade vi oss vidare över hela

Nämdöfjärden till ön Låga Fladkläppen strax söder om Runmarö där vi slog läger för kvällen och natten. Vi ledare var mycket imponerade inte minst över Alicias insats i kajaken då hon ju faktiskt ännu inte är äventyrsscout men ändå klarade av strapatsen så bra. Det blåste nog närmare 6 meter per sekund och vågorna gick höga. Skönt då att komma iland och äta/bada och sedan krypa till kojs i det sköna tältet.



Dag två vaknade vi till sol och värme. Dock sade väderprognosen att det skulle blåsa ännu lite mer så därför blev det nu Wilma och Freddie som tillsammans med Johan och Anna paddlade kajak. Vi styrde kosan mot Svinskären strax utanför Runmarö och gjorde lunchpaus innan vi till slut vågade ta sikte mot Bullerön längst ut i havsbandet. Det var inte utan att både Anna och jag var lite oroliga för om scouterna skulle orka. Sjön gick mycket hög så det var rejält tufft där ute. Döm om Annas och min förvåning när vi vände åter för att se till att Wilma och Freddi skulle klara sig helskinnade i sjöhävningen och det enda vi hörde förutom vindens brus så var det två äventyrsscouters som konstant satt och sjöng när de kämpade sig fram. Lyckliga och trötta kom vi (tämmligen långt efter seglarna) iland på Boskär precis söder om Bullerön. Det ordnades rejält fika och badades ordentligt med Lollo's jolle. Därefter tog vi oss iland på Bullerön för gå en kulturstig och besöka Anders Zorns jaktstuga. Det var mycket vi lärde oss om livet ute i Stockholms absoluta utskärgård. En som hade otur när hon skulle gå var Issa som lyckades kliva snett bland klippskrevorna och stuka sin fot kraftigt. Det blev till att avbryta vandrigen och sätta sig och vila. När vi tagit oss runt allt sevärt begav vi oss tillbaka till Boskär för att slå upp tält och äta middag. Även denna dag var skön med växlande molnighet och sol omvärtannat. Sent på kvällen konstaterade vi att klippan vi satt på närapå invaderades av en mängd små grodor - så man fick närapå "gå slalom" när man skulle gå till tältet när det var dags för god natt. Vi sov gott i våra sköna sovsäckar även denna natt.

Dag tre var det inte riktigt lika fint väder men i alla fall uppehåll. När Freddi skulle sätta på sig sin stövel inne i segelbåtens ruff så var den fylld med tre små grodor (Lollo hittade även en fjärde senare under dagen). Det var närapå kav lugnt när vi efter en stärkande frukost begav oss iväg igen. Då Issa skadat foten blev det segling igen för henne och Alicia. Vi andra fyra paddlade iväg över Bulleröfjärden inåt "Skoboraden" utanför Nämndö. Det var en behaglig paddling och även vädret blev något bättre. Lunch intogs på en fantastiskt slät klippa utanför Ormskär. Seglarna ställde kosan över fjärdarna mot Solvik på Nämndö då det behövde bunkras en del käk. Från Solvik tog de kurs mot Grönskär dvs vår gamla kända lägerö – vem minns inte Sjöbus 1998 och 2010!

Paddelgänget fick det så småningom lite tuffare då det inte var helt lättnavigerat bland alla kobbar och skär. När vi kämpat på en bra stund visade det sig även att ett stort fågelskyddsområde behövde rundas. När GPS:en så sa att vi skulle paddla in i en lång vik för att enklast ta oss till Grönskär visade det sig att viken hade växt igen med nästintill ogenomtränglig vass. Det var bara att vända igen och paddla ut och efter ett antal distansminuter och rejäl hunger hittade vi till sist våra äventyrsscouter igen i fladen vid Grönskär. Sällan har mat smakat så gott. Denna kväll och natt kom så regnet (de flesta som varit med på Sjöbus tidigare vet vad jag talar om). Johan hann även gå en promenad på ön och plocka rejält med gula kantareller som stektes till kvällsmaten.

När vi så, dag fyra, skulle bege oss i närmare 12 s/m från Grönskär tillbaka till Solhaga på Ingarö började problemen. Lollo och seglarna kom inte ut från Fladen då båtens motor inte gick som den skulle och vinden låg på rakt in i viken. Det blev till att ankra upp igen för seglarna. Bestämde att Johan och Anna ensamma skulle paddla tillbaka till Solhaga och förhoppningsvis sedan återvända med en mindre motorbåt och dra ut övriga på segelbåten. Så blev det också. Johan och Anna paddlade över hela Nämndöfjärden i 12 s/m och mycket häftig sjö, via ett fikastopp på Rögrund (Krokodilön) där Lotten finns med sin restaurang, och sedan vidare till Solhaga. Där tog de motorbåten tillbaka till Grönskär, surrade dubbelkajaken på däck, och sedan med Johan som skeppare och två gästar, begav sig ut på fjärdarna igen. Övriga fick en rejäl segling tillbaka till Solhaga och trötta kom vi åter lagom till mörkret lägrade sig. Middag och bastu följde och vi sov om möjligt ännu bättre denna natt alltmedan Issa fick tillbringa natten på sjukhusakuten. Efteråt fick vi rapport om att det var en mycket kraftig stukning av foten och hon ordinerades vila (ingen handboll där inte).

Dag 5 (sista dagen) paddlade vi efter frukost in i Torpöinfjärd på Björnöhalvön för bad och lunch. När vi var åter på Solhaga under eftermiddagen tror jag vi alla kunde konstatera att vi haft några fantastiska dagar i Stockholms skärgård. Det blev ett riktigt kraftprov för alla – men det visar sig trots allt att man klarar mycket mer än man tror. Jag kommer bära med mig dessa dagars äventyr under resten av mitt liv! Fantastiskt bra kämpat alla äventyrsscouter – och Alicia förstås (som ännu bara är upptäckarscout) - ni/vi var verkligen redo!

Johan Lindholm

Kristendomsskolan på Sjövik 2011

Under två sommarveckor strax efter midsommar åkte tolv ungdomar från Centrumkyrkan Farsta till kristendomsskolan på Sjöviks folkhögskola, i närheten av Avesta i Dalarna. Där tillbringade vi dagarna med sol, bad, bibelstudier och framförallt mycket gemenskap. Seminarier och klasskamp blandades med andakter och fotbollsmatcher, samtidigt som vi alla erbjöds en chans att fördjupa oss i, och lära oss mer om den kristna tron.

Centrumkyrkan i Farsta fanns representerad i tre utav fyra årskurser, bland ledarna och även kökspersonalen och jag är övertygad om att allihop fann det både roligt och lärorikt, samt att vi ser fram emot kommande kristendomsskola.



Ivar Bengtsson

Gålölägret

En helg i september genomförde CU och församlingen tillsammans en gemenskapshelg på Gålö. Tonåringarna åkte ut redan på fredagen då de åt god mat och såg på film. På lördagen kom scouterna ut och gjorde oss sällskap. Under lördagen fanns det olika seminarier och aktiviteter som en upplevelsevandring, pyssel med pärlor och tillverkning av ringbrynjekors. Det planerades också en gudstjänst och ett lägerbål. Det senare hölls på kvällen med sång och skratt. På söndagen var det gudstjänst som planerats dagen innan och efter det lunch och städning, och sedan var det dags att åka hem.



Elena Laínez och Joel Lundén

Årsmöte

CU:s årsmöte hålls i Centrumkyrkan, Farsta fredagen den 15 februari klockan 19.00.