

Verksamhetsberättelse

för Centrumkyrkans Ungdom (CU) i Farsta 2011

Under verksamhetsåret ansluten till equmenia/Svenska Baptisternas
Ungdomsförbund och SMU-scout, samt SBUF08-distriktet



Foto: Johan Lindholm

Ordföranden har ordet

Nu har jag varit ordförande i två år och jag måste säga att det är fantastiskt att se hur saker hela tiden bara händer. Plötsligt är en scoutledarutbildning eller en hajk eller en gudstjänst organiserad utan att man visste ordet av. En viss oro var det i slutet av våren när vi insåg att det kunde bli ledarbrist till hösten, både i scoutgrupperna och i tonårsgruppen. Styrelsen arbetade med olika idéer om hur vi skulle rekrytera fler ledare, men när hösten kom var det redan ordnat, tack vare ledarna själva. Flera nya ledare hade rekryterats, till både scouterna och tonårsgruppen. Det är en förmån att få vara ordförande i en förening där verksamheten är så självgående. Under den här tiden har jag hela tiden blivit mer och mer imponerad av alla fantastiska, engagerade ledare som liksom bara får saker att hända. Det är roligt och inspirerande att jobba med er!

Själv är jag – eller tror mig vara - mer av en administratör och förvaltare, vilket kan kännas lite ”torrt” ibland. Men för att Centrumkyrkans Ungdom (CU) ska fungera behövs både de som möter barnen och ungdomarna vecka efter vecka, och vi andra som håller reda på protokoll, bidrag, årsmöten och sådant. Och ibland får även jag göra en liten ledarinsats, som att vara lekledare för ringdansen på julavslutningen.

Året som gått har innehållit så mycket och var och en har förstås sina egna favoritminnen. För mig var en höjdpunkt höstens ledarupptakt på temat identitet, då vi som var med berättade för varandra vilka vi är i relation till Centrumkyrkans Ungdom. Det var många spännande berättelser!

Maria Brunander, ordförande

Styrelsen

Från årsmötet i februari 2011 har styrelsen bestått av Maria Brunander, ordförande, Anna Bengtsson, kassör, Olle Svärd, Amanda Holmberg Björkander, Sara Wrang, Kajsa Hällegårdh och Michael Westerberg, ledamöter samt Erik Holmberg och Magnus Lindholm, suppleanter. Johan Lindholm avgick på årsmötet, efter många år i styrelsen. Fredrik Södertun (under våren) och Elisabeth Morgonro (under hösten) har i egenskap av barn- och ungdomspastorer varit adjungerade vid styrelsemötena.

Styrelsen har haft nio protokollförda möten under året. Dessutom har vi haft två möten per capsulam och även dessa finns protokollförda. Per capsulam innebär att styrelsen inte träffats utan haft kontakt via e-post eller telefon för att fatta ett beslut. De flesta av styrelsemötena har varit välbesökta. Protokollsskrivandet roterade under våren vilket inte fungerade helt tillfredsställande, men det blev bättre under hösten.

Styrelsen har ansvarat att ta in medlemsavgifter, för bidragsansökningar och för ekonomin i övrigt. Den har bidragit till att arrangera vår- och julavslutningar samt terminsupptakter för ledarna. Styrelsen har också haft ett möte tillsammans med Centrumkyrkans församlings styrelse då vi pratade om sådant som vi gör gemensamt, t.ex. gudstjänster, och kontakten mellan CU och församlingen. Under 2011 har styrelsen dessutom, i samarbete med församlingsstyrelsen, arbetat med rekrytering av vikarie till ungdomspastorstjänsten.

Centrumkyrkans Ungdom har under 2011 haft 110 medlemmar, varav 86 medlemmar mellan 7 och 25 år. CU är bidragsgrundande förening i Svenska Baptisternas Ungdomsförbund.

Maria Brunander, ordförande i Centrumkyrkans ungdom

Personal

Under vårterminen år 2011 arbetade Fredrik Södertun som pastor med ansvar för barn och ungdomsverksamheten på 50 %. Elisabeth Morgonro vikarierade på samma tjänst under höstterminen när Fredrik var tjänstledig för studier. De huvudsakliga arbetsuppgifterna har varit tonårsverksamhet, gudstjänster, scoutkvällar, ledarträffar och administration av CU:s arbete.

Elisabeth Morgonro

Ledarupptakter och ledarvård

Under årets ledarsamlingar har vi förutom att planera terminernas aktiviteter pratat om vår identitet. Karin Wiborn, Fredrik Södertun och Elisabeth Morgonro har lett dessa samlingar om identitet, både med infallsvinkeln vad som händer med vår kår i mötet med equmenia och vad vår identitet som ledare i Centrumkyrkans ungdom innebär. Scoutledarna har gått en kurs om scouting och uppdaterat sina kunskaper med Anna Lindholm Olinder och Anna Westrup. I slutet av terminen avnjöts julglögg och tilltugg i scoutstugan.

Elisabeth Morgonro

CU:s hemsida www.cufarsta.nu

Sidan har under året utvecklats och har numera också en länk till scoutkårens Facebook-sida. Regelbundet har scouternas göranden och låtanden rapporterats, ofta med illustrativa bilder. Innehållet har speciellt uppskattas av intresserade föräldrar.

Vidare har allt mer av den löpande informationen till scouterna spridits genom sidan. I dagsläget är det rätt få personer (2) som skrivit med fokus på scout. Men det är inte förbjudet för övriga grupper att bidra både vad gäller innehåll som tankar om layout och spridning.

Dag Lundén

Verksamhetsområden

Barn

Gudstjänst med alla åldrar

Vi har haft fyra gudstjänster för alla åldrar med dramainslag från scouter, sång från körlek och barnkör, allaktivitetspredikningar, scoutmärkesutdelning, sång och skratt. Tonårsgruppen med sina egna förmågor av musik, sång, drama och berättande har gjort en gudstjänst själva som var mycket uppskattad och gav mersmak. Julavslutningen var också en rolig gudstjänst som avslutades med änglabesök och dans kring granen. Ansvariga för dessa gudstjänster har varit Fredrik Södertun (vt), Elisabeth Morgonro (ht), Lasse Vallmoss och Cecilia Thomsson.

Elisabeth Morgonro

Musik

Barnkör och körlek

Under vårterminen deltog 6 barn i körleken och 8 barn i barnkören. Barnen medverkade vid gudstjänst med alla åldrar vid två tillfällen: 10 april med temat ”Jesus de fattigas konung” och 22 maj: ”Vänskap och förlåtelse”. Under hösten deltog 9 barn i körleken och 10 barn i barnkören. Vi medverkade vid gudstjänst 9 oktober; ”Bonden och åkern” och vid CU:s avslutningsgudstjänst den 18 december.

Cecilia Thomsson

Musikrummet/replokalen

Under året har verksamheten i replokalen fortlöpt som under 2010, med två band; det nedlagda The Carnivales, som arbetar med nytt projekt, och The Fragments som repar kontinuerligt. Replokalen är något sliten med utrustning som behöver bytas ut, t.ex. är vi just nu beroende av ett PA-system som varken vi eller kyrkan äger. Förbättrade ansträngningar av oss som använder lokalen måste till. Bägge banden trivs dock och blir som det ser ut kvar under 2012.

Erik Holmberg

Tonår

Tonårsverksamheten på fredagskvällar

Tonårsgruppen träffas kl. 19 - 23 på fredagskvällar i ungdomsvåningen. Aktiviteterna planeras utifrån ungdomarnas egna önskemål. Som exempel kan nämnas bakning, drama, musik, film, besök från Afrika, slapparkvällar och kill- och tjejgrupp med samtal om livet. Vi har varit mellan 7 och 18 personer som samlats på kvällarna. Allt som allt har det varit 22 inskrivna ungdomar i gruppen. Kvällarnas struktur har varit samling där alla får säga något från veckan som har varit, aktivitet, andakt där de leder musiken själva och fika. Filmkvällar och övernattnig i kyrkan har också hunnits med. På sportlovet var det en skidutflykt och en höstfest ordnades av SBUF 08-distriktet. Terminen avslutades med en gemensam julfest i Norrmalmskyrkan med andra ungdomsgrupper från 08-distriktet. Under våren var Fredrik Södertun, Kajsa Hällegård och Maja Ehliar ledare och som hjälpledare var Rebecka Lexén med. Under hösten var Elisabeth Morgonro, Manne Lindholm, Amanda Holmberg Björkander, Erik Holmberg och Lasse Vallmoss ledare .

Elisabeth Morgonro

Scout

Spårarscout (f.d. Miniorscout)

Vårterminen och höstterminen 2011

Ledare: Anna Lindholm Olinder,, Karin Wiborn, Sara Wrang, Gustaf Hällegård, Michael Westerberg, Stefan Lindqvist, Johan Wallinder, Isabelle Helenius, Sofie Wiborn

Antal scouter: våren 15 stycken, hösten 13 stycken.

Undertecknad hade tillsammans med de andra ledarna förmånen att träffa femton pigga spårare på torsdagkvällar under våren. Det viktiga har varit att arbeta för bra kamratskap i gruppen och för att ge grundläggande kunskaper om scouting: hantera kniv, träna knopar, orientering och spårning samt eldning. Genom en fantastisk vinter fick vi möjlighet till mycket uteaktiviteter och hann med skridskokväll, scouternas ”Minivasa” i Ågesta och pulkaåkning. En alldeles särskild upplevelse var att träna på att gräva snöbivacker utanför kyrkan, som efter scoutmötet såg ut som en jättestor, vit sorkåker.

Under våren fanns en naturlig uppdelning i patrullerna Lavamat – andraårsspårare och Småsvamparna – förstaårsspårare, och eftersom vi hade en sällsynt väl fungerande patrull i Lavamat kändes det lite extra sorgligt när de galant klarade brouppgiften vid vårens kårhåjk och efter sommaren lämnade oss för att bli Upptäckare.

Sommaren innebar för övrigt en annan sorg och bedrövelse: Genom att sommarens Yamboree slukade mycket semester för oss ledare blev det inget läger, vilket framför allt de äldre spårarscouterna tyckte var rätt irriterande.

I höstas fick vi nya scouter, inte riktigt lika många som lämnade oss, men tretton trogna scouter har vi varit. Vi har också fått välbehövlig förstärkning i ledargruppen genom Micke, Stefan och Johan – tre härliga scoutpappar som numera avancerat till ledare. Sara, som tänker på kårens framtid, håller sig hemma på torsdagkvällarna för att fostra sin förstfödde i scoutingens fundament. Under hösten har vi haft en livlig grupp vilket utmanar oss till att tänka lite nytt. Att det är bra att vara ute mycket har vi redan lärt oss. Men det är också bra att ha tydligt program och rörliga aktiviteter, och, kanske framför allt, god ledartillgång, vilket vi nu har haft. Knivmärke och knopmärke är avklarat för de flesta scouterna. De har gått lyktkurs och tränat eldning. Vi har sopsorterat, talat om rättvisa och hade en mycket lyckad scoutträff med avancerat hantverk i att göra hemliga böcker. Mot slutet av terminen fick vi också ta emot ytterligare ledarresurser – utmanarna Sofie och Issa – till scouternas stora glädje. Personligen vill jag sammanfatta scoutåret kort och gott med att vi har haft kul och det har varit lärorikt!

Karin Wiborn

Upptäckarscout (f.d. Juniorscout)

Vårterminen 2011

Scouter: ca 10 stycken varav 4 pojkar och 6 flickor

Ledare: Olle Svärd, Kajsa Hällegård och Brita Holmberg

Vårterminens kunskapsmärke var ”Natur”. Scouterna ska känna till vad allemansrätten innebär, arbeta med exempelvis fåglar, insekter, växter, träd och genomföra ett mindre miljöprojekt.

Denna vinter var ovanligt snörik och kall. Hela Sverige låg inbäddad i drivor av gnistrande vit snö fram till sportlovet. Vi åkte pulka, gjorde en skidutfärd till scoutstugan över Magelungens is en fantastisk fin lördag i februari och grillade marshmallows över öppen eld under stjärnorna i scoutskogen. De gånger vi var inne tillverkade vi eldpåsar och sydde lägerbålsfilter.

När så vintern släppte sitt grepp kunde vi börja ta itu med våra terminsuppgifter, lära oss allemansrätten, känna igen olika fåglar och fågelläten, bygga holkar, växtkunskap, laga primitiv mat och orientera i Ågesta.

Förutom detta tog scouterna ett nytt kompismärke med samarbetsövningar och planering av brouppgifter för de spårarscouter som skulle bli upptäckare till hösten.

Kårhajk hölls ute vid scoutstugan i maj. Upptäckarscouterna byggde och bodde i vindskydd uppe på berget ovanför stugan. Vårvarmen hade kommit på allvar och det blev fina dagar. Den sista gången innan sommaren paddlade kanot på Drevviken och ingen blev blöt.

Sommaravslutningsgudtjänst hölls i maj och efteråt gjordes en utflykt till scoutstugan .

Höstterminen 2011

Scouter: ca 11 stycken varav 6 pojkar och 5 flickor

Ledare: Olle Svärd, Anna Westrup och Brita Holmberg

Höstterminen startade efter en lång, skön sommar med en delvis ny scoutgrupp och en ny ledare, Anna Westrup från Karlskrona som ersatte Kajsa Hällegård (som går en folkhögskoleutbildning i Jönköping) under halva hösten. I år var det fyra av upptäckarscouterna som försvann till äventyrsscouterna och åtta spårarscouter blev upptäckare. Terminen startade med samarbetsövningar och paddling på Drevviken.

Höstens kunskapsmärke, ” Var redo”, innebär att scouterna ska lära sig första hjälpen, livräddning, framträdande med gruppen, brandsäkerhet och känna till olika former av handikapp. På programmet fanns därför träning att lägga förband, att lägga en person i framstupa sidoläge och att tillämpa första hjälpen tillsammans med vår sjukvårdsexpert Anna Westrup, läkare, som under hösten gick en vidareutbildning i Stockholm. Vi tränade även på att skilja på rödsprit och tändvätska i fotogenlyktor, brandutrymning från scoutlokalen och släckning av en branddocka.

En stor del av höstens kvällar hade vi besök av gästinstruktörer. Lennart Hellsten ledde orientering i Farstas omgivning, Elisabet Morgonro instruerade scouterna i makramé och knopar, Erik Holmberg och Karin Wiborn höll i en musikkväll med trummor och scoutsånger. Några kvällar var vi ute vid scoutstugan och eldade och klättrade och en annan kväll hölls kårtävlingen Fort Farsta för alla scoutgrupperna gemensamt.

Några av upptäckarna deltog i distriktets patrulltävling ”Kämpaleken” i Uppsala i början av september.

Höstens hajk i slutet av oktober började med en dagspaddling i Söderbysjön i Nackareservatet. Det var en fin upplevelse med paddling i småsjöar och kanaler med bäverbon, ”bad” för en scout och korvgryta lagad i kaffepanna. Kastrullerna var snyggt och prydligt framplockade i scoutlokalen men bortglömda vid avfärd. Efter paddlingen åkte vi till scoutstugan och fortsatte hajkandet med kvällsmat, lägerbål och övernattnig i



stugan. Nästföljande dag tillverkade vi en A-bock som vi tog oss torrskodda över den överfulla bäcken med.

Terminen avslutades med förberedande dramaövning med Amanda inför julspel på CU:s julavslutning i kyrkan. På julavslutningen sjöng även barnkören sedvanligt, äventyrsscouterna bar fanorna och tog in kollekt, det blev märkesutdelning och dans kring granen och slutligen ett besök av en ängel.

Brita Holmberg

Äventyrarscout (f.d. Patrullscout)

Vårterminen 2011

Ledare: Lollo Svenborn och Johan Lindholm, samt inhoppande resurspersoner

Antal scouter: 12 stycken

Dags att summera ännu ett verksamhetsår! Ett tänkbart ledord för äventyrsscouterna 2011 skulle kunna skrivas "överlevnad". Då även förra årets vinter var tämligen bister så passade det bra att rivstarta vårterminen med både heldagsutfärd på skridskor i januari samt en torsdagskväll i februari. Heldagsutflykten med start vid Farstabadet gick mot utloppet i Djupån och sedan promenad till scoutstugan och tillbaka. Det blev en fin men ganska tuff dag då isen inte var helt lätt att bemästra med gamla "bandyrör" och dylikt på fötterna. Tror att de flesta som deltog var tämligen möra i kroppen efter detta äventyr. Även torsdagskvällen på Magelungens rundbana var häftig då det var både mörkt, kallt, blåsigt och kraftiga sprickor i isen. Tur att vi hade ett riktigt "järngång" i äventyrarscout som inte bangar i första taget!

Kvällen vid Farstanäset där vi avsett åka pulka, snowracer och inte minst "presenning" i den gamla slalombacken får väl även den betecknas som både äventyrlig och med viss risk för både liv och lem – d v s handlade nästan uteslutande om att överleva den isiga och stenhårda "svarta" pisten! Men alla överlevde kvällen utan brutna ben och var redo för nya äventyr!

Vi jobbade mycket med samarbete och värderingar denna termin. Fantastiska "inhoppande" ledare som tog sig an dessa frågor var Fredrik Södertun och Lasse Vallmoss vid tre tillfällen under våren. Även drama stod på programmet en gång då Amanda Holmberg Björkander tog sig an våra äventyrare.

Vårens absoluta höjdpunkt var nog enligt Lollo och undertecknad ändå kårhajken i maj månad. För äventyrarnas del började den redan fredagen den 13:e (alla borde anat oråd) maj klockan 18:00 med samling vid kyrkan med sedvanlig hajkpackning. Ett tiotal äventyrare transporterades därefter till skogen i Vidjatrakten. Intet ont anande scouter tog sina packningar och ställde upp i skogen för vidare instruktion av ansvariga ledare. Först då fick scouterna klart för sig att nu gällde det att inte ha missat föregående torsdags genomgång av överlevnadsteknik! För de elaka ledarna tog tillbaka packningarna och lade dem i bilarna igen. Scouterna fick en karta med instruktion om var de



skulle befinna sig kl. 13.00 nästkommande dag (ett antal km från den plats där de nu befann sig). Kläder de hade på sig, vattenflaska, eldstål, kniv och några mindre andra ting fick de med sig - sen gällde det att överleva kväll/natt och nästkommande dag utan mat, sovsäck m.m! På lördag kl.13:00 infann sig ett gäng hungriga och ganska trötta äventyrsscouters på angiven plats i skogen där Uppträckarscouters med ledare hade dukat upp en fantastisk lunch. Fyllda med ny energi tog vi oss alla till scoutstugan där resten av kårens deltagare fanns. För

äventyrarnas del blev det mycket primitiv matlagning resten av hajken. Allt klarades av med bravur! Tror att det blev en oförglömlig hajk för alla som deltog!

Kanske blev det i alla fall lite för mycket för vissa då vi blev tvungna att ställa in terminens sista äventyr nämligen paddelhajken ute på Ingarö i juni (endast Conrad var redo till sist).

Under vårterminen var vi ett stabilt gäng på ca 12 scouter som träffades med Lollo och mig (Johan) som ledare. Utan hjälp att ovanstående ”inhoppande ledare” hade det varit svårt att få ihop så många trevliga scoutmöten! Några äventyrare deltog sedan under sommaren på World Scout Jamboree.

Höstterminen 2011

Ledare: Lollo Svenborn och Johan Lindholm, samt inhoppande resurspersoner

Antal scouter: 9 stycken + utmanarscouter

Till höstterminen blev vi tvungna att dela upp våra scouter i två nya grupper! 1:a och 2:a års äventyrare fick fortsätta att vara just äventyrsscouter vilket var 4 tjejer 5 killar. De ”gamla” äventyrarna fick nu utgöra kårens första Utmanarscouter (tidigare benämnt Roverscout) och utgjordes av ett gäng killar.

En av höstens höjdpunkter var paddelutflykten från Sköndal till Skrubba holmar och tillbaka. Efter en lugn paddling till holmarna gjordes eld upp och vi lagade kolbullar till lunch. Vi hade även kunnat laga en fantastisk svamprätt om vi velat då vi sällan sett så mycket fina gula kantareller på den lilla ön. Dessa fick istället Wilma ta hand om och jag tror att hon fick njuta av dem med familjen! Det blåste upp under eftermiddagen men som tur var fick vi medvind hem och Dag Lundén och undertecknad som deltog pustade ut när vi väl var i land igen i Sköndal.

Höstterminen innebar att äventyrsscouterna fick träffa en hel räkka av ”nya” scoutledare. Amanda Holmberg Björkander hade som vanligt drama men även ansvaret för ”Fort Farsta” kvällen under terminen. Anna Lindholm körde sjukvård en kväll. Lennart Hellsten ansvarade för en häftig stadsorientering. Elisabeth Morgonro körde ett pass med hantverk och Lasse Vallmoss slutligen ansvarade för nya värderingsövningar. Tack alla fantastiska ”medhjälpare” som ställde upp och såg till att det gick att genomföra alla torsdagskvällar och dagsutflykter med äventyrarna!

Några av våra äventyrare ställde även upp på Kämpaleken i Uppsalatrakten. Även om vi inte vann så kämpade ni väl!

Enligt många (scouter) så blev även hösthajken ett minne för livet! Hajk i november innebär alltid lite strapatser. Vi vandrade från kyrkan (inte exakt repris av förra årets Novemberkåsa) över Farstanäset och bort till skogarna vid Ågestasjön. Efter lunchstopp med eld fortsatte vi över golfbanan i Ågesta och medelst närmast kompassgång och avancerade orientering genom de stora skogarna för att slutligen nå scoutstugan vid Djupån. Jag är mäktigt imponerad över dessa äventyrare som helt utan knot (nästan) tog sig närmare 1 mil vandrandes i november. Vid stugan befann sig spårarna på dagsutflykt och de var många av dessa som gärna stannat över natten när de såg äventyrarna slå upp militärtältet bakom stugan. På söndagsmorgonen konstaterade Lollo och jag att det inte ”rök” ur kaminröret när vi skulle väcka scouterna för frukost (vilken vi ledare ordnat). Rätt ”möra” och frusna scouter kom så småningom ut och berättade att något felat med eldvakteriet och således hade natten blivit något kylslagen för dem! Att göra eldvaktlista, följa den och inte somna på sin post är en lärdom som denna hajk efterlämnar!

Jag vill tacka alla scouter och ledare som under 2011 ställt upp och kämpat hårt emellanåt för att infria begreppet Äventyrsscout. Jag anser även när vi nu summerar detta verksamhetsår att det då och då verkligen handlat om överlevnad i vissa sammanhang! Bra kämpat för mottot ”Alltid Redo”

Johan Lindholm

Stugan vid Djupån

Stugfogdar under året har varit: Anders och Lena Hamelius, Lollo Svenborn och Olle Svärd

Under 2011 har vi haft hajker, dagsutflykter, uthyrning, scoutkvällar, ledaturbildning och våravslutning i vår scoutstuga. Vid dessa tillfällen har ledare och scouter praktiserat och utökat sin kunskap om naturen, primitiv matlagning, woodcraft, orientering, hur vi fungerar i grupp och hur man smyger i mörker. När vintern sent omsider gick mot sitt slut arrangerades en arbetsdag då ledare, fogdar, scouter, styrelseledamöter fixade till stugan inför våravslutningen då kyrkkaffet intogs ute vid stugan. I köket installerades en ny gasspis med fyra brännare. I maj hyrde Gustav Hällegårds skolklass stugan under en helg. Under hösten har vi haft en arbetsdag då vi lade plåttak på dasset. Ny trappa tillverkades också. Under hösten tog Dag Lundén kontakt med förvaltaren och undrade om vi kunde ta ned några träd runt stugan. Det fick vi nej till, däremot skulle de ordna detta om vi märkte ut de träd vi ville ha bort. När de kom för att titta på området fick vi veta att de skulle ta mer och frilägga den stora eken. Vi har nu ett stort arbete framför oss när vi skall ta reda på grenar och ved. Vi har nu till slut även fått vägbovmen fixad samt ett nytt lås till denna.

Sista lördagen före jul men detta år utan snö arrangerades den traditionsenliga julglöggen i stugan. Det var ett tjugotal glada ledare och församlingsmedlemmar som deltog. En av de som kom hade på sin promenad dit funnit gula kantareller. De som såg till att vi kunde träffas detta år var fogdarna Lollo Svenborn och Olle Svärd.

Tack till alla som varit med och arbetat under detta år. Jag ser fram mot ett nytt år då vi kan träffas och utnyttja stugan det kommande året. Den ger oss en möjlighet att utveckla både oss själva och scouterna samt ger oss en tillflykt där vi kan uppleva både stillhet och vildmark trots att den ligger så nära staden.

Olle Svärd



Läger och arrangemang

Kårhajk 13–15 maj

Scoutkåren arrangerade en kårhajk i scoutstugan i Ågesta fredag till söndag. Äventyrarna startade redan på fredagskvällen genom att de (elaka) ledarna körde ut scouterna mitt ute i de djupa Ågestaskogarna, plockade av dem deras packning och skickade ut dem i det de gick och stod i till en definierad plats där de skulle övernatta (se ovan). I skogen hittade de sedan några plastsäckar som de sov i två och två samt bubbelplast. Med hjälp av kniv, eldstål och eldvakt lyckades de fixa att övernatta i det fria ute i skogen.

Dagen efter (lördagen) klockan 13 sammanstrålade de Äventyrare som överlevt vid minnesstenen nära Länna över den skolelev som år 1947 dog i skogen under en orienteringstävling. Upptäckarna och spårarna hade samlats vid Ågesta friluftsgård på lördagsförmiddagen. Spårarna gick ett rullande naturspår med stormkökslunch på väg till scoutstugan medan Upptäckarna gick en mer rak väg till stugan med packningen på ryggen. Efter en snabb macka gick de sedan iväg för att bjuda de överlevande Äventyrarna på en korvgrytelunch vid minnesstenen.

Efter lunchen gick äventyrare och upptäckare till stugan. Eftermiddagen användes för att planera och genomföra de brouppgifter som skulle utföras av de spårare och upptäckare som av ålder skall flyttas upp till nästa åldersgrupp kommande termin.

Äventyrarna fick som kompensation för första nattens matbrist tillreda en trerättersmiddag som ledarna planerat. Spårarnas och upptäckarnas middag var inte så dum den heller, med en avslutande ”banana boat”.

Lägerbålet innehöll konstiga pumpar, diskborststafett, improvisationsteater om snigelslem. En och annan sång avslutade kvällen.



Natten tillbringades på vinden (Spårarna), i militärtält med glömsk eldvakt (Äventyrarna) och i vindskydd på berget (upptäckarna).

På söndagen gick en hel del tid åt för att förbereda och genomföra Djupåracet. I år med en nyhet att alla deltagares farkoster blev bedömda innan racet: Dels skönhetsmässigt men också konstruktionsmässigt. I båda fallen av en mycket kompetent jury.

Efter racet var det lunchdags, ihopplock och städning innan vi gav oss åter till Ågestagården.

Text och foto: Dag Lundén



World Scout Jamboree 27 juli – 7 augusti

I somras, mellan 27 juli och 7 augusti kom hela världen till Rinkaby utanför Kristianstad. Närmare 40 000 scouter från 150 länder samlades till World Scout Jamboree med temat Simply Scouting. Deltagarna var ungdomar mellan 14 och 17 år och därtill kom ett stort antal ledare och funktionärer, likaledes från hela världen.

World Scout Jamboree anordnas vart fjärde år någonstans i världen, ungefär som OS. I år var första gången Sverige fick möjlighet att stå värd för en världsjamboree. Förberedelserna har pågått sedan 2005. Två andra stora läger, Scout 2001 och Jiingijamborii 2007, har ordnats på samma plats. De lägren kan ses lite som en förövning.

Från Centrumkyrkans scoutkår åkte sex deltagare, det var Joel Lundén, Sofie Wiborn, Isabelle Hellenius, Victor Landemo, Ivar Bengtsson och Marcus Anesund. Dessutom deltog fyra av scoutledarna. Karin Wiborn åkte som avdelningsledare och hade ansvar för bland annat våra scouter. Johan Lindholm och Olle Svärd åkte som funktionärer och arbetade med ”medical transport”. Jag, Anna Lindholm Olinder hade förmånen att vara med i planeringsteamet för lägersjukvården.

Ett läger som detta är en fantastisk möjlighet för världens alla scouter att träffa och lära känna andra människor över lands-, kultur- och religionsgränser! Man kan gärna beskriva det som ett gigantiskt fredsprojekt som skapar ökad förståelse och känsla av solidaritet med många goda minnen för resten av livet. Vi som var med har alla fått en enormt häftig scoutupplevelse som kommer att ge inspiration länge. Vi börjar redan fundera på hur vi ska kunna delta på nästa World Scout Jamboree, i Japan 2015.

Anna Lindholm Olinder

Kämpaleken

Valsätra SBUF scoutkår i Uppsala arrangerade en mycket trevlig Kämpalek på lördagen den 8 oktober. Totalt var det ca 200 deltagare fördelat på ett 30 tal patruller. Från Farsta deltog 3 patruller, en i varje åldersgrupp: Småsvamparna (Spårare) med Stefan Lindqvist som ansvarig ledare, Hippopotemus (Upptäckare) med Dag Lundén som ledare och Homo Cementus (Äventyrare) som ledde sig själv. Utöver dessa fanns Johan Wallinder, Johan Lindholm och Anna Lindholm Olinder med, samt Micke Westerberg på kontroll. Därtill följde några föräldrar/svampplockare också med.

Vädret var fint även om solen gick i moln och det började blåsa rätt friskt när vi skulle äta. Det var fuktigt i skogen och spåret var rätt långt (9,5 km). Men det var en fin Kämpalek trots att ingen av våra patruller vann. Alla gjorde ett bra jobb och samarbetet fungerade mycket bra. Jag hade själv förmånen att få följa med patrullen Hippopotemus på sin vandring och det var riktigt kul att se hur bra de höll ihop och fixade alla uppgifter.

Dag Lundén



Scoutledarutbildning i Centrumkyrkan

Under hösten har vi haft en scoutledarutbildning i Centrumkyrkan. Tre nya ledare och sex gamla har deltagit. Tack vare en inlånad scoutledare från Torns scoutkår i Lund, Anna Westrup, som är en av scoutrådet ackrediterade utbildare, kunde vi genomföra scoutrådet ledarutbildning BAS. Anna Westrup, Anna Lindholm Olinder, Dag Lundén, Johan Lindholm, Lollo Svenborn och Lasse Vallmoss hade ansvar för olika delar i utbildningen. Alla delar genomfördes under en fredagskväll och två lördagar. Första delen var vi ute vid scoutstugan och andra delen i Centrumkyrkan.

Första fredagskvällen, ute vid scoutstugan, gick vi igenom scouternas organisation och diskuterade vad scouting är. Vi hann också äta en god middag med svampsoppa. Innan läggs hade vi ett ljusspår med tänkbara ord om scouting och en smygning. Natten tillbringades ute i vindskydd av halva gänget, medan den andra halvan njöt av stugvärmen.

Under lördagen hade vi undervisning om scouternas syfte och mål, scoutmetoden och en ledarrollsdiskussion. Under förmiddagen genomförde vi en orientering där det gömts kaffe och kakor vid kontrollerna. Orienteringen slutade med förmiddagsfika och svampplockning.

Lunchen, en viltskavsgryta med mycket svamp och sockerstekta päron med gräddlagades över elden utanför stugan.

Sista delarna i utbildningen skedde i Centrumkyrkan. Där hade vi säkerhet och ansvar och programplanering. Utmanar- och äventyrsscouterna ställde upp som skademarkörer och arrangerade en otäck olycka i nedervåningen.

Både nya och gamla ledare fick inspiration av utbildningen och vi hoppas kunna genomföra en fortsättning nästa höst. Utöver den här kursen hölls en utbildningskväll på området Barn med särskilda behov.

Anna Lindholm Olinder

Kristendomsskolan på Sjövik 2011

När sommaren var som, härligast, varmast och bäst pågick under två veckor kristendomsskola på Sjövik i Dalarna. Det var drygt 10 ungdomar och våra två pastorer Lasse Vallmoss och Fredrik Södertun ifrån Centrumkyrkan som deltog i det som några ungdomar uttryckte var höjdpunkten på året. Vi fick vara med om mycket sol och bad, lärorika lektioner, nya möten, med både människor och Gud. Vi tackar Gud för dessa två veckor och allt vi fick vara med om och uppleva där.



Fredrik Södertun

Årsmöte

CU:s årsmöte hålls i Centrumkyrkan, Farsta fredagen den 17 februari klockan 19.00.